

Nieuwsbrief 25, februari-maart 2023

1. De oorlog in Oekraïne lijkt kwestie van lange adem te worden: Hoe houdt het Oekraïense volk het vol? Wat betekent dat voor onze hulpverlening? 2. Transporten en Projecten. 3. Bijzondere actie. 4. Bijzondere mensen. 5. Help ons helpen.

1. De oorlog in Oekraïne lijkt kwestie van lange adem te worden: Hoe houdt het Oekraïense volk het vol? Wat betekent dat voor onze hulpverlening?



Al meer dan een jaar duurt de oorlog in Oekraïne inmiddels en er zijn alweer zoveel andere vreselijke dingen gebeurd in de wereld dat het als belangrijkste nieuwsitem allang is verdrongen door gebeurtenissen die sinds de inval van de Russen hebben plaatsgevonden. De recente afschuwelijke aardbevingen in Turkije en Syrië zijn daarvan een sprekend voorbeeld, maar het essentiële verschil met zulke natuurverschijnselen is natuurlijk dat oorlog iets is dat mensen elkaar aandoen. Het lijkt de Russen niet te deren dat het bestoken van burgerdoelen en lamleggen van de complete infrastructuur averechts werkt en Oekraïners alleen maar vastberadener en met meer overtuiging het gevecht, om als zelfstandige natie voort te kunnen bestaan, aangaan. Het is absoluut onzeker hoelang het nog gaat duren en op welke schaal de destructieve krachten worden

←*Vluchtelingen bij de kleding die wij gebracht hebben.* →

ingezet om een beslissing te forceren. Wij als stichting doen daarom ons uiterste best om de Oekraïners die immers in de frontlinie zitten zoveel mogelijk te helpen waar en hoe we kunnen. Het grote voordeel van onze positie is dat wij al langlopende contacten hebben met de mensen daar



en uit de eerste hand vernemen wat het meest nodig is om stand te kunnen houden, te overleven en de dagelijkse angst en dreiging het hoofd te kunnen bieden. Tenslotte komen we nog steeds met hulpgoederen het land in, wat we al ruim 30 jaar doen. Daarom weten we ook precies dat onze goederen terecht komen waar dat het hardst nodig is. Daarin is niets veranderd wel zijn we van bestrijders van voornamelijk armoede verstrekkers van noodhulp geworden. De ellende was al groot maar is nog eens vele malen verergerd: ontheemden, daklozen, wezen, vluchtelingen. Er zijn door de oorlog miljoenen op drift geraakte mensen binnen Oekraïne zelf en uiteraard ook buiten de landsgrenzen. Mensen met een ongewis toekomstperspectief die gebrek aan allerlei eerste levensbehoeften hebben: een veilig onderkomen, voedsel, warmte, (zicht op) werk, vaak mannen en vrouwen/gezinnen van elkaar gescheiden door de oorlog en onbekend over elkaars welbevinden. Er bereiken ons regelmatig zeer sombere berichten over de overstelpende stroom vluchtelingen vanuit oorlogsgebied. Met nagenoeg geen kleding en geen voedsel. Verder is er chronisch gebrek aan matrassen, dekens dekbedden, incontinentiemateriaal en medische hulpmiddelen. Daarom zien we het momenteel als



ons belangrijkste taak om daarin zoveel we kunnen te voorzien en te helpen met goederen waar ze echt wat aan hebben, waardoor ze weer verder kunnen. Voor het gevoel doe je door de onzekere en uitzichtloze situatie nooit genoeg natuurlijk, maar we blijven standvastig ons best doen de Oekraïners te helpen waar we kunnen!

→ Dit is één v.d. ziekenhuizen waar we spullen brengen als bedden en medische hulpmiddelen!

2. Transporten en Projecten.

Zoals we al een paar Nieuwsbrieven hebben beschreven gaan onze transporten gewoon door en zijn enorm geïntensiveerd door de inzet van Oekraïense trailers die eenmaal gelost in West-Europa hier worden volgeladen met hulpgoederen om die naar Oekraïne terug te brengen. Vorig jaar in totaal 35 en dit jaar alweer 6!! Omdat het vanwege de oorlog lastig is om in Oekraïne zelf momenteel (veel nieuwe) projecten te beginnen en te begeleiden is het des te verheugender om te zien dat in ons eigen land ongelooflijk veel initiatieven zijn en worden ondernomen om ons en de Oekraïners te ondersteunen. We willen weer een willekeurige en niet uitputtende greep doen uit deze initiatieven, en de bijbehorende personen of instellingen die het hebben vorm gegeven benoemen: Door de voortdurende aanvallen van de Russen op de energie-infrastructureur is er in Oekraïne letterlijk steeds sprake van kort- of langer durende black-outs



vanwege het gebrek aan elektriciteit. In mei 2022 is er een begin gemaakt met een actie van Daniella Ernsting met onze vrijwilligster Anneke Groen om van allerlei kaarsenrestanten die in de kaarsmakerij van Breidablick worden

<Presentjes uit Bennebroek voor (wees)kindjes! >



omgesmolten nieuwe kaarsen te maken voor Oekraïne. Met elk transport gaan kaarsen mee die de mensen in schuilkelders en woningen licht en warmte geven. Braidablick, onderdeel van de Raphaelstichting is een woon- en werkgemeenschap in Midden-beemster voor mensen met een verstandelijke beperking waar we al heel lang regelmatig ook mooie hulpmiddelen van krijgen via de afdeling fysiotherapie. De stichting is Braidablick dan ook zeer erkentelijk en hoopt nog lang van de waardevolle diensten gebruik te kunnen maken. De actie gaat door zolang als nodig en de kaarsrestanten kunnen worden ingeleverd bij “Moeders in de Kosterij”, bij Anneke of rechtstreeks bij Braidablick. (zie ook/lees meer: pagina 6 links boven:

<https://www.yumpu.com/nl/document/read/67248999/binnendijks-2022-37-38>). Ook in

Baarn is door Nienke Visser een vergelijkbare actie gestart lees door hier te klikken

daarover meer: <https://www.baarnschecourant.nl/lokaal/overig/899971/actie-lichtjes-in-het-donker> .

Geweldig vinden wij dergelijke persoonlijke initiatieven, waarmee mensen hun “meeleven” een bijzondere vorm geven en verwerklijken. Goed voorbeeld daarvan is ook het initiatief van twee families in Bennebroek die met name (gevluchte) kinderen helpen door schoenendozen met fleurig cadeaupapier te beplakken en die dozen vervolgens vullen met kleding, speelgoed, slaapzakje, kruik, (voeding)flesje etc.etc.

Van “SOEB” Nutridrink voor dit baasje! ←

Of de zusterstichting in Boskoop SOEB (stichting Oost Europa Boskoop) die ons steeds weer helpt aan allerlei medisch hulpmateriaal, recentelijk nog weer 3 kuub. Verder hebben de bedrijven Brands in Deurne en Groenhart in

Purmerend ons al herhaalde malen diverse (hulp)goederen verstrekt. Brands hoofd- en zaklampen, powerbanks, opladers, en allerhande batterijen. Groenhart ook zaklampen en verbandmateriaal, verbandtrommels en een forse bijdrage in de transportkosten voor een volgend transport naar Oekraïne. Niet onvermeld mag blijven dat we via een collega hulpverlenings-stichting Promotie uit Langedijk bijna alle spullen uit het oude “Lauwershof” in Oudorp mochten weghalen tijdens de ontmanteling van dit bejaarden tehuis. De meeste materialen waaronder 45 ziekenhuisbedden zijn al in Oekraïne in de ziekenhuizen van Odessa, Mykolaev en Mogoliv Podolskyi.

3. Bijzondere actie.

Een heel bijzondere actie is de actie die we kunnen typeren als: “Een generator voor Oekraïne”, en die heeft al het nodige resultaat gehad al meer dan 20 aggregaten hebben



hun weg naar Oekraïne gevonden. De Rabobank Waterland, stichting Molenaar-Sieperda en X op X doneerden fors aan de stichting waardoor we enkele bedrijfszekere nieuwe generatoren konden aanschaffen. De eerste daarvan draait inmiddels op de operatiekamer van het ziekenhuis in Droeskovka. Dat ligt 50 km vanaf Krematorsk vlakbij de oostelijke frontlinie en is met hulp

← De generator die in het ziekenhuis is geplaatst middels donaties van de 3 genoemde partijen!

van Marina van Caritas Odessa daar geïnstalleerd. Voorlopig zullen we deze actie om zoveel mogelijk aggregaten en generatoren te verzamelen en daarheen te brengen voortzetten, zolang dat nodig is!

4. Bijzondere mensen.



Een heel bijzonder mens die we met plezier in de schijnwerper willen zetten is: Bart Koppenol. Bart is biologisch landbouwer in De Schermer en is erg begaan met ons werk. *Bart toont op zijn land een geel bloemenkleed van 9 m. breed, zo ver het oog reikt! Biodiversiteit in optima forma!*

Na onze oproep voor opslagruimte, toen we uit Hensbroek weg moesten, bood hij spontaan 1 grote schuur ter opslag aan, maar dat zijn er inmiddels al 2 geworden. Als we bij

Bart op het terrein moeten laden is hij, als vrijwilliger van de stichting, met z'n heftruck aan het laden of ziekenhuisbedden aan het demonteren en zorgt onderwijl ook nog voor de koffie. Als we zelf weer een transport met ons wagenpark doen krijgen we ook nog eens 200 liter brandstof van hem mee. Dat zijn de mensen met het hart op de juiste plek! Het plaatselijk museum in De Rijp "In 't Houten Huis" heeft een expositie "Verbonden Verleden", t/m 23 april, waarin historische figuren uit de afgelopen 450 jaar van het Schermereiland worden verbonden aan huidige Schermereilanders. Zo is onze voorzitter Jan Pilkes als voorzitter van Caritas Ukraine Holland, en weldoener, gemacht aan de laatste reder van De Rijp Jan Boon junior ook een weldoener. Diens vermogen is 175 jaar na zijn dood nog steeds in stand en er worden goede doelen in de dorpsgemeenten van het voormalige Graft-De Rijp van ondersteund!



Bart geconcentreerd op de heftruck een aggregaat aan het laden voor Oekraïne!

5. Help ons helpen.

Wilt u ons helpen? Dat kan! Behalve goederen hebben we ook financiële steun nodig. Doneer dan op onze bankrekening o.v.v. gift Stichting Caritas Ukraine-Holland. Uw gift is aftrekbaar van de belasting zie: www.anbi.nl en: www.schenkenservice.nl. Of steun de stichting door een legaat. Voor advies: onze penningmeester Dhr. N. Tuijn, tel: 06-10927270, email: nielstuijn@gmail.com. Kijkt u ook eens op de website van de stichting en/of volg ons op Facebook . Zie op de eerste pagina rechtsboven voor alle contactmogelijkheden en bankgegevens!

Een presentatie over ons en wat de stichting doet? e-mail ons!

Nieuwsbrief: Henk Boersma