

## Nieuwsbrief 24: november 2022

**1. Onze voorzitter in het zonnetje gezet met een koninklijke onderscheiding. 2. Hulpverlening aan een land in oorlog wat betekent dat? 3. Reisverslag Nova Odessa met fa. Tuitel Logistics. 4. Transporten en speciale projecten hoe staat het ervoor? 5. Paul Pronk, onze vaste leverancier van wortelen en bieten. 6. Help ons helpen.**

**I.V.M. DE OORLOG EN DE KOMENDE WINTER IS ER EEN SCHREEUWENDE BEHOEFTE AAN: AGGREGATEN, WARME KLEDING, SLAAPZAKKEN, DEKBEDDEN, ZAKLANTAARNS EN KAARSEN !!**

**1. Onze voorzitter in het zonnetje gezet met een koninklijke onderscheiding.**



Op 8 november is onze voorzitter Jan Pilkes naar sporthal De Oosterven in De Rijp gelokt onder het mom dat daar om 17.00 u. een vergadering zou plaatsvinden met de vrijwilligersgroep van de maandag. Deze vergadering was een dekmantel voor de verrassing die hem te wachten stond. Om even voor half zes kwamen familieleden, goede vrienden en

kennissen van Jan met burgemeester Anja Schouten van Alkmaar het sportcafé binnen en werd Jan door de burgemeester toegesproken. In een mooie toespraak werden Jans verdiensten breed uitgemeten: de voetbalclub GSV die hij ondersteunt, de Stichting Schermer Molens, de restauratie van de "Wipbrug" in Grootchermer etc. Maar het leeuwendeel van de verdiensten vormen toch zijn niet aflatende inspanningen voor de stichting Caritas Oekraïne-Holland. Op initiatief van zijn oom Evert Beumer en later in stichtingsverband worden al 33 jaar hulpgoederen naar Oost-Europa gebracht. Eerst Polen later voornamelijk Oekraïne, en een enkele keer Wit-Rusland en Moldavië doen keer op keer en nooit tevergeefs een beroep op de stichting (Jan)! Als blijk van waardering voor dit vele goeie werk is Jan nu dus onderscheiden en benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Met de link hierna kunt u wat van de feestelijkheden "meekrijgen":

<https://www.nhnieuws.nl/nieuws/310800/rijper-jan-pilkes-74-dankbaar-voor-lintje-maar-heeft-liever-vette-cheque-voor-stichting>

Jan heeft inmiddels de vrijwilligers laten weten dat deze onderscheiding mede dankzij hun enorme inspanningen is verkregen en hoopt dat iedereen die z'n steentje heeft bijgedragen dat met hem ook zo voelt.

## **2. Hulpverlening aan een land in oorlog wat betekent dat?**

Zoals in eerdere Nieuwsbrieven al beschreven, hebben we onze hulpverleningsactiviteiten sinds het uitbreken van de oorlog niet gestopt of op een laag pitje gezet. Integendeel, onze hulpverlening heeft zich alleen maar sterk uitgebreid en geïntensiveerd en de nadruk is verlegd naar directe noodhulpverlening. De oorlog duurt voort en elke dag bereiken ons weer de meest afgrijselijke berichten. Via onze contacten bij de Caritas-instellingen ter plaatse vernemen we over de enorme stroom aan vluchtelingen vanuit de gebieden die bij de frontlinie liggen en we moeten niet denken aan die mensen die niet in staat zijn om daar weg te komen!! Er is een schreeuwend

gebrek aan medisch materiaal, bedden, matrassen, slaapzakken, dekens en vooral voeding. We namen per transport normaal zo'n 5000 kg voedsel mee, maar voedsel is schaars en kost veel. We kunnen dus maar mondjesmaat leveren de laatste tijd. Wat we in maart en april in overvloed kregen, is inmiddels ook hier schaars en kostbaar geworden. Daarom willen we graag een oproep doen aan eenieder. We kunnen al het voedsel gebruiken, niet al te bederfelijk uiteraard, vooral ingeblikt en of anderszins houdbaar (zie onze site)!



### 3. Reisverslag Nova Odessa met fa. Tuitel Logistics.

Van 30 september t/m 9 oktober is er weer een transport geweest met eigen vervoersmiddelen: de Daf vrachtwagen met aanhanger, de VW-bus met aanhanger en een enorme trailer van de fa. Tuitel Logistics met Dennis en Marjan Tuitel. De vrijwilligsters Henny Pouw en Janny Boerema konden met Bora de Boer en Hans de Lange meerijden dankzij de dubbele cabine van de VW-bus. Jan Pilkes en Koos Vlaar bemanden de

*Kapotgeschoten flat in Nova Odessa*

Daf vrachtwagen. Het

uiteindelijk doel van dit transport was Nova Odessa, een stad die ten noorden van Mykolajiv ligt, op redelijk veilige afstand van de frontlinie. Waar Mykolajiv zelf toch wel enigszins deel van uitmaakte, zeker toen Cherson nog door de Russen werd bezet. Het was ook een uitvalsbasis



*De door de Russen aan flarden geschoten brug*

richting de havenstad Odessa. De eerste paar dagen van zo'n transport zijn eigenlijk vaste routine geworden in de loop der tijd. Van west naar oost Nederland door en bij Enschede de grens over en vervolgens van west naar oost dwars door Duitsland en via Dresden Polen in voor de eerste overnachting.

Vervolgens de tweede dag

weer van west naar oost Polen door, meestal overnachten we dan in Jaroslaw, waarna we de derde dag de grens passeren bij Krakowets, de EU (Polen) uit en Oekraïne in. Omdat het reisdoel ditmaal Nova Odessa was, moesten we een derde overnachting in Oekraïne maken voordat we het einddoel konden bereiken. Deze derde overnachting was in een hotel in Ternopil, waar de trailer van Tuitel Logistics met Dennis en Marjan zich bij ons voegde om het laatste stuk in konvooi naar Nova Odessa te rijden. Onderweg in Oekraïne werden we naar het oosten geconfronteerd met ! controles en roadblocks en moesten we richting ons einddoel omrijden vanwege een kapotgebombardeerde brug.

Uiteindelijk werd de stad in goede orde bereikt en wij onthaald op een uitgebreide maaltijd en konden we uitrusten.

De volgende dag werden de

voertuigen met behulp van de nodige mankracht van de

hulporganisatie van Natalya gelost. De dag erop hebben we Nova Odessa bezocht, waar we

getuige waren van de ongelofelijke puinhoop door de beschietingen van de Russen waarbij veel gewone wooncomplexen in puin zijn geschoten. We zijn ook naar Vaznesensk geweest bij de

burgemeester, het ziekenhuis, een bejaardentehuis, een schooltje en een gezin, waar



*Opvang van vluchtelingen bij gezin in Nova Odessa!*



vluchtelingen waren opgenomen! We hebben daar ook gesproken met mensen die met eigen auto Cherson waren ontvlucht en hun dramatische ervaringen beluisterd. Driemaal luchtalarm gehad die dag en 's avonds en 's nachts is alles aardedonker. Geen (straat)verlichting en of reclame te zien. Donderdagmorgen vroeg is de thuisreis begonnen. De grenspassage Oekraïne/Polen duurde ditmaal iets korter dan op de heenreis. Vanwege een terugvracht is de trailer van Dennis en



*Natalya deelt goederen aan gevluchte kinderen uit!*

Marjan vanaf Krakau in Polen een andere route gevolgd, maar uiteindelijk waren allen 9 oktober weer veilig thuis. Dennis en Marjan willen we hierbij bedanken voor het onbaatzuchtig ter beschikking stellen van de trailer, hun tijd en hun prettige gezelschap!! Vanuit Oekraïne hebben we inmiddels te horen gekregen dat Natalya, de aan haar organisatie geleverde hulpgoederen, al weer heeft verdeeld in het pas herwonnen Cherson, waar gebrek aan alles is!

#### **4. Transporten en speciale projecten hoe staat het ervoor?**

Inmiddels zijn er dit jaar al ruim meer dan 30 enorme trailers naar Oekraïne gegaan en is de 31ste trailer in Odessa gelost! Verder lopen de speciale projecten ook prima: de nieuwe bedden voor het



gehandicaptentehuis in Dynayets staan grotendeels in De Rijp klaar om te worden vervoerd. De levering daarvan vindt plaats begin 2023 in verband met de oorlog en het winterweer. Voor de matrassen voor de 60 bedden van het weeshuis in Golenicewo zijn besteld en hebben we een sponsor gevonden. Ook die hopen we begin 2023 te kunnen leveren. Ook voor onze contactpersoon in het ziekenhuis van Chemerivitche, Olga, hebben we heel veel klaar staan. Daarvan is veel afkomstig van onze sponsor de stichting Baby Hope, waaronder een door deze stichting geschonken verlosbed. Ook zijn we opnieuw weer bezig met een schoenendoos-actie die we dit voorjaar op scholen hebben ondernomen. Ditmaal willen we de schoenendozen uitdelen aan vluchtelingen in Odessa en Nowa Odessa.

*Matrassen die we hebben gebracht worden geleverd!*

We hebben ook ondersteuning gekregen vanuit Bennebroek van een groep betrokken mensen die ook schoenendozen vullen voor mensen op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Van de enorme opbrengst van de sponsorloop die leerlingen van de basisschool De Balein in De Rijp hebben opgehaald, wordt € 2500,= aangewend om daarmee toilettassen te vullen voor kinderen die uit het oorlogsgebied zijn gevlucht naar het westen van het land. Die spullen zijn bij de plaatselijke Plusmarkt en de DA-drogisterij in De Rijp aangeschaft. Van het restant zullen weer bedden en matrassen voor het weeshuis worden bekostigd. Omdat de financiering van deze bedden nog niet helemaal rond is:

**Sponsor een bed voor het weeshuis in Dynayets € 150,= op onze rekening o.v.v. bed a.u.b.!** Er zijn altijd weer mensen die iets bijzonders weten te doen voor onze stichting, waarvoor we diep onze spreekwoordelijke hoed afnemen! Zo heeft mw. Cremer bij de postcodeloterij een fiets gewonnen, maar omdat ze zelf al goede fietsen had heeft ze deze aan de stichting geschonken.

Heeft onze vrijwilliger Jos Pronk via een relatie bij Edwin Groen in Heerhugowaard 25 gebruikte fietsen gekregen, waarvoor hartelijk dank. Kregen we van het bedrijf Brands Ned. B.V. uit Deurne, Limburg, al voor de derde maal een doos met oplaadbare hoofdlampen, zaklampen en batterijen! Van de firma VAB uit Zwolle voor een kraamkliniek allerlei mooie spullen zoals een slaapbank, een slaapstoel en een borstvoeding- en buidelstoel. En zijn er bij onze penningmeester al diverse betalingen binnengekomen, waaruit de omschrijving bleek dat het de tegemoetkoming in de energiekosten betrof die we allen hebben gehad van € 190,=!

**Allen weer heel hartelijk bedankt!!**



*Links: de postcode-loterij fiets van mw. Cremer! Rechts: controleert Jos Pronk de bandenspanning van de fietsen van Edwin Groen!*



### **5. Paul Pronk, onze vaste leverancier van wortelen en bieten.**



Iemand die we eens speciaal in het zonnetje willen zetten is Paul Pronk, een akkerbouwer uit de Noord-Hollandse plaats De Goorn, en voor ons een weldoener pur sang. Het betreft hier onze vaste leverancier van wortelen en bieten die wij naar de arme bevolking van Oekraïne kunnen vervoeren. Het bedrijf is van

(groot)vader op zoon overgegaan en uiteindelijk is Paul zich dus voornamelijk gaan toeleggen op de verbouw van (witte, gele zwarte en uiteraard oranje) wortelen en bieten. De grond van de 130 ha. die Pronk voor de verbouw van deze gewassen gebruikt, is daarvoor bijzonder geschikt; zware grond met weinig tot geen zand waar heel mooie verse groentes als bieten en wortelen vanaf komen. Hij levert deze producten met name aan de vers-groothandel van Gelder in Ridderkerk. Ook oer-groenten als pastinaken en aardperen worden door Paul Pronk verbouwd op deze grond en ook wel minivarianten om het assortiment uit te breiden en aantrekkelijk te houden. Er wordt uiteindelijk ook veel geleverd aan de horeca, dus de lat ligt hoog en men is regelmatig op zoek naar nieuwe producten, minstens één per jaar.

### **6. Help ons helpen.**

Wilt u ons helpen? Dat kan! Behalve goederen hebben we ook financiële steun nodig. Doneer dan op onze bankrekening o.v.v. gift Stichting Caritas Ukraine-Holland. Uw gift is aftrekbaar van de belasting zie: [www.anbi.nl](http://www.anbi.nl) en: [www.schenkenservice.nl](http://www.schenkenservice.nl). Of steun de stichting door een legaat. Voor advies: onze penningmeester Dhr. N. Tuijn, tel: 06-10927270, email: [nielstuijn@gmail.com](mailto:nielstuijn@gmail.com). Kijkt u ook eens op de website van de stichting en/of volg ons op Facebook.  Zie op de eerste pagina rechtsboven voor alle contactmogelijkheden en bankgegevens!

**Een presentatie over ons en wat de stichting doet? Neem contact op via ons e-mailadres!**

redactie Nieuwsbrief: Henk Boersma