

## Nieuwsbrief 8 december-2017

*1. Laatste Oekraïne transport dit jaar 2. Website 3. Trouwe vrijwilliger 4. De sponsorbarometer 5. Help ons helpen.*

*helpshelphelponshelphelponshelphelponshelphelponshelp*

### **1. Laatste Oekraïne transport dit jaar:**

Zoals u van ons gewend bent zullen we in deze Nieuwsbrief aandacht hebben voor de laatste reis die wij naar Oekraïne hebben gemaakt dit jaar. Weliswaar hebben we vorig jaar nog een transport ondernomen in december maar onderweg bleek toen dat we de grens hadden bereikt om nog verantwoord een dergelijke reis te ondernemen. In december is de winter in Polen en Oekraïne vaak al in alle hevigheid begonnen. De wegen zijn daar dan niet makkelijk meer begaanbaar. We hebben dan ook besloten om zo laat in het jaar geen transport meer te plannen. Het laatste transport dit jaar vond plaats in oktober, om precies te zijn van 9 tot en met 15 oktober 2017 en voerde via de stad Lviv uiteindelijk naar Chemerivtche. De chauffeurs waren respectievelijk Jan Pilkes, Andre Schoenmaker, Dirk Jan van Hoorn en Henk Boersma.



*Vanaf de toren van het stadhuis een sfeerimpressie van Lviv*

In Lviv hebben we een tussenstop gemaakt en een dag gepierewaaid ook wel eens leuk tijdens een hulpgoederentransport!! De stad hoorde vroeger bij Polen en was toen bekend onder de Poolse naam Lwow en in het Nederlands en Duits onder de naam

Lemberg. De stad had in de 2-e Wereldoorlog, net als Krakau en Warchau, veel Joodse inwoners. Deze werden in een enorm ghetto bijeen gedreven om later naar een "vernietigingskamp" te worden getransporteerd. Joden uit Krakau werden naar het bekende Auschwitz-Birkenau gebracht. De Joodse bewoners van Lemberg gingen naar de kampen Janovska en Belzec.

De stad was een belangrijke cultuur-historische plaats in Oost-Europa, en de vele naamswisselingen lichten een tipje van de sluier over de bewogen historie van deze stad. Buiten dat alles is het tegenwoordig ook nog steeds een mooie stad met een fraai historisch stadscentrum, waar wij met plezier een dagje hebben verbleven.

Na dit dagje Lviv zijn we doorgereden naar Chemerivtche waar we, na nog de pech van een lekke band ter hoogte van Termopil, aan het einde van de middag aankwamen.



*Kindjes met een beperking in een tehuis dat we bezoeken*

's Avonds hebben we zoals gewoonlijk in Chemerivtche een bezoek gebracht aan pastor Vasyi en diens gezin. Dit is ons vaste contact in deze regio van Oekraïne met een uitgebreid netwerk in de praktische hulpverlening in de wijde omtrek, en daarom ook erg belangrijk voor ons. De dag erna hebben we, zoals inmiddels routine is, een bezoek gebracht aan het douanekantoor in Kamenets Podilskyi. Hier werden de papieren in orde gemaakt.

In gezelschap van een douanebeambte zijn we teruggeden naar Chemerivitche. Hier hebben we in een oude kolchoze, onder toezicht van de douane, de goederen opgeslagen. Pas aan het einde van de middag was dit allemaal voor elkaar en hadden we de handen vrij om andere dingen te ondernemen.



*Dit vrouwtje kon eindelijk wat rond lopen d.m.v. "onze" rollator*

Dat betekende dat we tegen het vallen van de avond een voor ons nieuw tehuis gingen bezoeken op zo'n anderhalf uur rijden van Chemerivitche. Een bejaardenhuis annex opvang voor geestelijk gehandicapten en ook arbeids- en bezigheidstherapie voor jongeren met een geestelijke en/of lichamelijke beperking in de stad Gortkiv. Het tehuis was gevestigd in een omvangrijk gebouw op een heuvel in de stad. Vermoedelijk een oud klooster of iets dergelijks. De bewoners en het personeel waren hierin ondergebracht. Gelukkig hadden we een aantal rollators, andere dingen en incontinentiemateriaal achter de hand gehouden 's middags. Dat konden we nu rechtstreeks aan de mensen daar geven. Het was echt ontroerend om te zien hoe zielsgelukkig de oudjes waren met iets simpels als een rollator, waardoor ze niet meer zo erg aan bed gekluisterd waren.

Na het bezoek aan dit bejaardenhuis in Gorkiv zijn we weer teruggeden naar ons hotelletje in Chemerivitche want de volgende dag zouden we de terugtocht aanvaarden en dat betekende vroeg op. De terugreis verliep verder bijzonder voorspoedig ondanks het vervelende feit dat Dirk Jan de eerste avond in Chemerivitche in een kuil in de weg was gevallen waardoor hij z'n been had verwond. Zelf dacht hij aan een oude blessure. Bij terugkomst in Nederland bleek opereren echter noodzakelijk omdat z'n pezen boven het kniegewricht waren afgescheurd. Wij hopen natuurlijk dat hij weer snel volledig herstelt. Al met al was ook dit transport weer bijzonder geslaagd en waren de mensen in Oekraïne geweldig blij!!



*En of deze man in z'n nopjes was met z'n rolstoel!!*

*Helpenhelpenhelpenhelpenhelpenhelpenhelpenhelpen*

## 2. De perikelen rond de nieuwe website:

Al in de vorige Nieuwsbrief hebben we aangegeven dat wij druk doende zijn met het op poten zetten van een nieuwe website.

Daarbij hebben we de nodige problemen te overwinnen.

Zonder op alle details in te gaan is het vooral lastig omdat we gebruik maken van een oude website die ooit voor de stichting was ontworpen. Die moeten we nu eerst ontmantelen om het nieuwe ontwerp te kunnen implementeren. Bij elk onderdeel dat wordt verwijderd moeten we voorzichtig te werk gaan om juist niet de structuur van de hele website weg te halen. Voordat je het weet "gooi je het kind met het badwater weg!"



Ons staat op zich heel goed voor ogen hoe het er precies uit moet gaan zien. De technische realisering daarvan is niet zo eenvoudig als het niet je dagelijkse werk is. Eigenlijk moet je als leek een snelcursus programmeren en webdesign doen. Vervolgens moet je ook zonder veel problemen het geleerde in de praktijk kunnen brengen. We willen u daarom nog even vragen geduld te oefenen we hebben de indruk dat het allemaal wel goed gaat komen. Het moet ook zorgvuldig gebeuren omdat een goede website vooral bij het verwerven van sponsoring en dergelijke van groot belang is omdat dat nu eenmaal de moderne manier is om je te presenteren en in de kijker te spelen. Tegelijk moet de site voor een heel divers publiek toegankelijk zijn en interessant blijken en blijven.

*helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelpen*

### 3. Trouwe vrijwilliger

In deze rubriek deze keer aandacht voor Jos Zomerdijk Jos heeft samen met zijn broer jarenlang in de bakkerij van bakker Blanken gewerkt en later ook bij andere bakkers.



Maar het groot-winkelbedrijf en de fabrieksbroodbakkers hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat de werkgelegenheid in deze tak van bedrijvigheid steeds minder werd. Dat heeft er weer toe geleid dat Jos zijn werkzame heil elders is gaan zoeken. Tenslotte heeft hij dat gevonden bij aannemersbedrijf Mulder Obdam, voor welk bedrijf Jos ondermeer in de renovatiebouw heeft gewerkt in Haarlem, bij een bedrijfspannd in de Boekelermeer en de woningbouw in Heerhugowaard. Verder is Jos ook een hele sympathieke hardwerkende man die altijd bereid is om de handen uit de mouwen te steken. Nu hij niet meer voor een "baas" werkzaam is zijn we blij dat hij zijn energie ten bate van de stichting aanwendt. Wij hebben veel plezier van de inspanningen die Jos levert vrijwel elke maandag en ook vaak dinsdag. Hopelijk vindt Jos ook veel plezier in zijn bezigheden voor de stichting zodat we nog lang van elkaar mogen genieten

*helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelpen*

### 4. De sponsorbarometer

Na afrekening van de brandstof voor het laatste transport in oktober meldde de penningmeester dat er nog maar ruim € 230, = in kas was.



Het komt er feitelijk op neer dat er best het nodige is binnengekomen maar door de kosten van de transporten dit jaar spelen we feitelijk net quitte.

Er zijn kortgeleden donateursbrieven verzonden en er staan nog een aantal promotionele acties om fondsen aan te boren op stapel. Hopelijk gaat dat ook nog het nodige opleveren zodat we weer voldoende in kas hebben om transporten te plannen voor het komende jaar. Het brengen van hulpgoederen naar de noodlijdende bevolking van Oekraïne is eigenlijk alleen maar mogelijk zolang er voldoende financiële middelen zijn. Vandaar een beroep om ons daarin te steunen.

*helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpen*

#### 5. Help ons helpen

Wilt u ons helpen? Dat Kan! Behalve goederen hebben we ook financiële steun nodig om de voertuigen richting Oekraïne op de weg te kunnen houden!

Steun ons dan ook door een donatie op onze bankrekening o.v.v. gift Stichting Caritas Ukraine-Holland. Onze stichting is bij de belastingdienst aangemerkt als ANBI, wat wil zeggen dat de instelling een ideëel doel nastreeft en niet werkt om winst te maken. Uw gift is aftrekbaar van de belasting zie ook: [www.anbi.nl](http://www.anbi.nl)

Voor informatie over verschillende manieren van schenken en fiscale aftrekbaarheid: [www.schenkenservice.nl](http://www.schenkenservice.nl). En als u dan toch bezig bent kijk dan ook eens op de website van de stichting binnenkort zal deze een complete facelift ondergaan en weer up-to-date worden gemaakt.

Zie boven voor alle contactmogelijkheden en de bankgegevens!



*Door Hans Anders geschonken brillen worden door de dames zelf getest*



Rest ons nog u allen een heel fijne Kerst en gezond en voorspoedig Nieuwjaar te wensen!!

Redactie Nieuwsbrief: Henk Boersma