

een enorm toegenomen verwachtingspatroon en vraag naar hulpgoederen.



Echt heel blij waren ze met onze spullen in Wit-Rusland!

Vandaar ook de enorme hoeveelheid goederen die we dit jaar hebben vervoerd naar die vijf bestemmingen. Uiteraard willen we aan de toegenomen vraag zoveel mogelijk tegemoet komen, maar dat stelt ook steeds hogere eisen aan (de organisatie van) onze werkzaamheden. We zullen er dan ook voor moeten waken niet “slachtoffer van ons eigen succes te worden” in velerlei opzicht zoals logistiek of financieel. Maar het meest fnuikende zou toch zijn als goedwillende vrijwilligers gaan afhaken omdat “het allemaal teveel” wordt, dan schieten we ons doel echt voorbij. We kunnen natuurlijk ook niet alle ellende van de landen waar we werkzaam zijn oplossen, maar willen wel graag een helpende hand bieden!!
helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelp
2. Meer over onze nieuwe “hulpbestemming” Mykolajiv.

Waar we in de vorige Nieuwsbrief uitgebreid hebben stil gestaan bij onze nieuwe bestemming caritas Kolomya, zullen we in deze Nieuwsbrief meer aandacht schenken aan onze nieuwe bestemming Nikolaev (Russische spelling) of Mykolajiv. De door Natalya Marushak geleide hulporganisatie (“Stap in de Toekomst”), die een enorme reikwijdte heeft van vlakbij Odessa aan de Zwarte Zee tot zelfs ten noordwesten van de hoofdstad Kiev helemaal in het noorden. Zeg maar op de as dwars door het midden van dit enorme land van Zuid naar Noord. In tegenstelling tot de andere bestemmingen Mogilev in Wit-Rusland en Kolomya, waarover we in de vorige Nieuwsbrief berichtten, heeft Natalya’s organisatie de focus niet op of rond één stad in het bijzonder. Zij bedient langs voornoemde as dwars door het land een groot aantal instellingen. Weeshuizen, bejaardenhuizen, kostscholen en opvang voor armen en onbehuisden. De organisatie is ook niet specifiek verbonden aan een geloofs- of kerkgenootschap maar is een puur humane hulporganisatie om de armsten en behoeftigen bijstand te verlenen en kansen te bieden. Haar organisatie, die vertaald: “Stap in de Toekomst” heet, heeft dit motto niet voor niets. Want uit eigen ervaring tijdens haar jeugd heeft Natalya aan de

lijve ondervonden wat het betekent door armoede overgeleverd te zijn aan liefdadigheid. Uiteindelijk heeft zij toch de kans gekregen zich te ontwikkelen en vooruit te komen en door middel van haar organisatie wil zij andere onfortuinlijke kinderen en jongeren vergelijkbare kansen geven. Een aantal van de weeshuizen die onder de “verantwoordelijkheid” van haar organisatie vallen, zijn zodanig verstopt op het platteland dat daarheen zelfs geen verharde wegen leiden. De stumpers die daar verblijven zijn dikwijls verstoken van bezoek.



Het plezier dat een poppentheater geeft is onbetaalbaar!

In sommige districten verstrekt haar organisatie aan arme gezinnen met gehandicapten en aan gezinnen van migranten, vanuit de oostelijke gebieden waar nog wordt gevochten, kleding en voedsel. In ziekenhuizen in de stedelijke gebieden en op het platteland worden voorraden, medische apparatuur, ziekenhuis-meubilair, leidingwerk, huishoudelijke apparaten en nog veel meer gebracht. Maar de ziekenhuizen staan veelal op het punt van wel of niet overleven. Er is behoefte aan van alles! Bij de opvang en tehuizen voor gehandicapten worden rolstoelen, incontinentiemateriaal, “drooghoudmatrassen” in grote hoeveelheden geleverd maar de behoefte blijft enorm. Voor alle vormen van onderwijs worden speelattributen, schoolmeubilair, leermiddelen en beeldschermen geleverd. Ook organiseert haar organisatie zowel in de stedelijke gebieden als op het platteland allerlei activiteiten voor jeugd en jongeren.



Klas waar door Natalya beeldschermen zijn gebracht.

Zoektochten, wedstrijden met vaak waardevolle prijzen, culturele uitstapjes en verzorgt en spoort aan tot sportieve en gezonde vrijetijdsbesteding. Ook uitstapjes en vakanties voor kinderen en jongeren die daar anders nooit de gelegenheid voor zouden krijgen. Zij heeft bovendien een poppentheater opgericht voor en door jongeren. “Stap in de Toekomst” zorgt ervoor dat kinderen bij feestelijke gelegenheden ook cadeautjes krijgen waar zij anders niet aan hoefden te denken. Na een

van onze transporten naar Nikolaev kregen we een uitgebreid bericht waarin Natalya ons liet weten hoe dankbaar zij was.



Cadeautjes voor de jongens van deze school!

Maar ook hoe lastig het was om de lading goederen als humanitair erkend te krijgen. Vertegenwoordigers van de OVSE en de

ombudsman voor de mensenrechten moesten eraan te pas komen. Zodat er geen grote sommen aan invoerrechten betaald hoefden te worden. Ook konden de goederen daarna pas “vrijgegeven” worden, en verdeeld onder de diverse instellingen, zoals twee weeshuizen en een verpleeginrichting!

helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelp

3. Onze speciale projecten.

Wat betreft onze speciale projecten kunnen we kort zijn. Sinds de laatste Nieuwsbrief is er aan de situatie weinig tot niets veranderd. We hopen dat er na het transport dat pas is teruggekeerd voor ons in elk geval weer iets duidelijker wordt wat de stand van zaken is met betrekking tot deze projecten. Of er ondanks corona en het feit dat we zelf ruim anderhalf jaar niet naar Oekraïne hebben kunnen afreizen toch nog wat is gebeurd. Zodra mogelijk zullen we daarover berichten.

helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelp

4. Nieuwe activiteit(en).

In onze vorige Nieuwsbrief berichtten wij u over ons agrarische ontwikkelingsproject bij het klooster van Zarwenitsa. Bij ons laatste transport naar caritas Kolomya hebben wij een behoorlijke hoeveelheid goederen bestemd voor het klooster en dit project meegestuurd. Naast een paar mooie grondfrozen heel veel handgereedschap. Wij weten dat deze goederen nog niet door de douane zijn “vrijgegeven”. Zodra dat het geval is zullen wij onze contactpersoon vragen ons op de hoogte te houden over de stand van zaken. Hopelijk zullen we snel iets vernemen van hem. Even ter herinnering: wij waren al weer enige tijd op zoek naar een plek waar we een mooi nieuw project konden opstarten en ons bereikte via caritas Kolomya het verzoek van het klooster van Zarwenitsa om hen te helpen met landbouw werktuigen. De grond rond het klooster ligt grotendeels braak en ter ontginning daarvan doen ze een beroep op ons hen te helpen aan middelen om die goede grond te cultiveren en geschikt te maken voor de verbouw van gewassen. Wij hadden al langere tijd de idee dat er veel te winnen zou zijn indien in Oekraïne meer gebruik zou worden gemaakt van aanwezige natuurlijke

middelen. De vruchtbare bodem die door het lange braak liggen alleen erodeert vormt zo'n natuurlijke hulpbron en het is toch doodzonde dat er door allerlei oorzaken (te) weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om het leven op het platteland daar te verbeteren door ontwikkeling van de agrarische sector! We dachten daarom dat onze zoektocht naar een nieuw project en de vraag van het klooster een mooi begin zou kunnen vormen van een mooi ontwikkelingsproject. Groot winstpunt is ons inziens dat wanneer het project een succes zou blijken de deur openstaat voor verdere ontplooiing van het Oekraïense platteland dat toch



Eén van de grondfrozen, goed verpakt voor transport!

ooit de graanschuiver van Rusland en Europa was. Er is door ons dus een

oproep gedaan in de vorige Nieuwsbrief om dit project te steunen door als sponsor het project te adopteren en daarvoor financiën en/of middelen ter beschikking te stellen waarmee wij ze kunnen voorzien van het door hun benodigde machinepark om de grond te bewerken. Er zijn al enkele steunbetuigingen binnengekomen en enkele bedragen ten behoeve van het beoogde doel maar nog onvolgende om een serieuze investering te kunnen doen in zo'n machinepark waarmee men van start zou kunnen gaan. Er is voor de bewerking van de grond bij voorbeeld een nog goed werkende tractor nodig en die kan (nog) niet worden aangeschaft. Ook heeft nog geen particulier, bedrijf of instantie zich bereid verklaard de adoptie van het project op zich te nemen en daarom doen we een hernieuwde oproep: “Help ons het verschil te maken!” en “Help ons helpen!”

helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelp

5. Trouwe vrijwilliger.

Ditmaal hebben we plek ingeruimd voor Klaas Bakker. Klaas werd geboren in de Purmer. Een voormalige polder en daarvoor zelfs binnenzee ten oosten van Purmerend. Feitelijk tussen Purmerend en



Edam/Volendam in. Klaas heeft lange tijd voor de fa. Duyvis gewerkt als “pindabranders” en is tegenwoordig woonachtig in De Rijk. Hij heeft een grote tuin waarop hij groente en dergelijke kan verbouwen. Verder heeft hij veel passie voor wielrennen en schaatsen. Of dat nog steeds als actief beoefenaar of inmiddels meer als toeschouwer is laten we in het midden. Een van z'n gevleugelde uitspraken wanneer iedereen erg druk

is of doet: “Rustig, rustig, rustig”. Een betrouwbare man die je er graag bij hebt ook wanneer er geen “fuij” is en die voor de stichting van onschatbare waarde is. Hij maakte ook deel uit van het reisgezelschap dat pas terug is uit Oekraïne!



Klaas op de heftruck bij het laden van een vrachtwagen!

helsonshelpenhelpenhelpenhelpenhelpenhelpenhelp

6. Wist u dat.....

- Er ook dit jaar weer een chocoladeletteractie voor de arme (wees-)kinderen in Oekraïne en Wit-Rusland werd georganiseerd door onze stichting en dat wij om die letters te verpakken een actie op touw hebben gezet onder de Rijper schoolkinderen. Op de basisschool “De Balein” werd een presentatie gegeven aan de groepen van de bovenbouw waarin werd verteld wat onze stichting doet en werden de kinderen opgeroepen om tekeningen te maken om met de chocoladeletters en cadeautjes mee te sturen. Ook werd de kinderen gevraagd om zelf met ideeën te komen voor meer van zulke acties voor hun leeftijdgenootjes.

-We voor het inpakken van de presentjes en de chocoladeletters inpakpapier hebben gekregen van DA Drogisterij-Parfumerie C. en F. Rijkens in De Rijp. Ze werden, toen ze van het initiatief hoorden, zo enthousiast dat ze een hele rol inpakpapier beschikbaar stelden. Die rol is, na het inpakken van ruim 500 (sinterklaas)cadeautjes nog steeds niet op!

- We twee tandartsstoelen met (boor)installatie hebben gehad van een dochter van één van onze vrijwilligsters die in deze tandartspraktijk werkt. Deze fantastische gift wordt naar twee locaties in Oekraïne gebracht en gaat veel betekenen voor de gebitszorg daar (ook op dit gebied is goed gereedschap het halve werk!).

- Er bij de flesseninname van supermarkt PLUS in De Rijp nu als tweede “Goede Doel” onze stichting met de opbrengst van het statiegeld kan worden bedacht om zo onze werkzaamheden financieel te ondersteunen. Dus lever uw flessen allemaal in voor ons Goede Doel!!

- Er in Midden Beemster nu, net als in Alkmaar bij Hans Anders, door de winkel “Optiek Support” oude brillen onder brildragers worden ingezameld die we weer meenemen naar Oekraïne en Wit-Rus-

Tandartsstoel



land om zo de arme mensen daar die zich de aanschaf van zo’n kostbaar hulpmiddel niet kunnen veroorloven te helpen.

-We dringend behoefte hebben aan een nieuwe (tijdelijke) opslagruimte nu we onze opslag in Hensbroek moeten ontruimen omdat er op het terrein woningbouw gaat plaatsvinden. Dus als u voor een periode (opslag) ruimte over heeft of schuren leeg heeft staan laat het ons weten als we daar gebruik van kunnen maken!!!

- We nog steeds dringend een handige technische man/vrouw nodig hebben om de apparatuur die wij binnen krijgen te controleren en, waar nodig en mogelijk, te repareren. Wij dus een beroep op creatieve, handige technische mensen doen om ons te helpen bij dit mooie werk, een dag(deel) in de week!!!



Flesseninname Plus!

helsonshelpenhelpenhelpenhelpenhelpenhelpenhelp

7. Help ons helpen.

Wilt u ons helpen? Dat Kan!

Behalve goederen hebben we ook financiële steun nodig om de voertuigen richting Oekraïne op de weg te kunnen houden! Steun ons dan ook door een donatie op onze bankrekening o.v.v. gift Stichting Caritas Ukraine-Holland. Uw gift is aftrekbaar van de belasting zie: www.anbi.nl. Voor informatie over verschillende manieren van schenken en fiscale aftrekbaarheid: www.schenkenservice.nl. We willen u ook wijzen op de mogelijkheid om door middel van een legaat de stichting te steunen! Voor advies hierover kunt u contact opnemen met onze penningmeester Dhr. N. Tuijn, tel: 06-10927270, email: nielstuijn@gmail.com. En als u dan toch bezig bent kijk dan ook eens op de website van de stichting en/of volg ons op Facebook. Zie op de eerste pagina rechtsboven voor alle contactmogelijkheden en bankgegevens!

Een presentatie over ons en wat de stichting doet? Neem contact op via ons e-mailadres!

Redactie Nieuwsbrief: Henk Boersma

Onze stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Niemand wordt betaald. Goederen ontvangen we meestal gratis. Voor het brengen Van deze goederen naar humanitaire instellingen en organisaties zijn we vrijwel volledig afhankelijk van donaties