

## NIEUWSBRIEF 19 juli 2021

**1. Nog steeds geen "eigen" transporten maar wel veel hulpgoederen naar Oekraïne en omliggende landen. 2. Meer over onze nieuwe "hulpbestemmingen" Mykolajiv en Kolomya. 3. Onze speciale projecten. 4. Nieuwe activiteiten. 5. Trouwe vrijwilliger. 6 Wist u dat..... 7. Help ons helpen**

*helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelp*

**1. Nog steeds geen "eigen" transporten maar wel veel hulpgoederen naar Oekraïne en omliggende landen.**

De tweede Nieuwsbrief van dit jaar. Nog niet eerder hebben de vrijwilligers van onze stichting zoveel hulpgoederen ingenomen, gesorteerd, gecontroleerd en vakkundig geladen. Dus de activiteiten van de stichting, ondanks de coronapandemie, zijn eigenlijk alleen maar toegenomen. Onze dank gaat daarbij uit naar het onschatbaar waardevolle en inspirerende werk van onze vrijwilligers. Even wat cijfers: tot nu toe, zeg halverwege 2021, 8 trailers vol, dat is 110 ton en ongeveer 800 m<sup>3</sup> aan hulpgoederen!! En dat terwijl we geen "eigen" transporten uitvoeren maar gebruik maken van transportbedrijven uit Oekraïne en de buurlanden. We hebben al eens eerder gememoreerd dat het gebruik van professionele transporteurs de stichting uiteraard extra geld kost en mede daarom zijn we er erg gelukkig mee dat twee van onze vaste sponsors bereid waren drie van deze transporten voor hun rekening te nemen. Dat, en de enorme dankbaarheid en vreugde die we ervaren van de mensen waarvoor de hulp is bestemd, geven ons de inspiratie en overtuiging dat we op onze manier voor deze mensen enorm belangrijk zijn en bron van hoop in beroerde tijden!



*Dit gehandicapte meisje is zielsgelukkig met haar puzzel.*

Natuurlijk willen we graag ook weer zelf transporten ondernemen naar de hulpbestemmingen, maar zolang dat niet verantwoord is blijven we het

op deze manier doen en dat werkt dus prima. En we zitten absoluut niet stil. Na de acht transporten zijn we alweer druk aan het plannen voor de volgende trips zoals twee trailers vol hulpgoederen voor pastor Vasyl, waarbij een deel van de lading voor de regio van pastor Pawel, in Mogoliv Podolskyi. Ook is één van de komende transporten bestemd voor één van de nieuwe bestemmingen: Kolomya, waar we de nodige landbouwapparaten hopen te brengen naast reguliere hulpgoederen. Maar daarover straks meer. De RVS-keuken die we een paar jaar geleden uit de gevangenis in Heerhugowaard hebben opgehaald is nu eindelijk naar Oekraïne gebracht met als bestemming een bejaardentehuis in Lonky. De grote hoeveelheid ziekenhuisbedden van onder meer de Woonzorggroep "Samen" uit Schagen en Hippolytushoef hebben een heel goede bestemming gevonden bij zowel zorginstellingen als particulieren!!



*Deze man is superblij met zijn elektrische bed met papegaai!*

Het transport naar de nieuwe bestemming in Nikolaev, de organisatie van Natalya, is ook goed aangekomen. We hebben met dit transport ook de suiker afkomstig van overproductie kunnen meegeven voor internaten, ziekenhuizen en bejaardentehuizen. Dennis Tuitel had gezorgd dat we deze suiker konden afhalen bij de producent. Als Dennis niet zelf een transport kan sponsoren vindt hij wel een andere weg om ons van dienst te zijn, geweldig! We kunnen er niet omheen om ook Cor Wouda hier eens in 't zonnetje te zetten. Het helpen van mensen zit Cor in het bloed. Zijn vroegere hulporganisatie die naar Oost-Europa en de Baltische staten hulp bracht is gestopt in

tegenstelling tot Cor zelf. Een groot ziekenhuis in Amsterdam waarmee Cor al 15 jaar contact onderhouden heeft hij een jaar of wat geleden aan onze stichting gekoppeld. Daar vandaan zijn de laatste jaren honderden dozen met medisch materiaal naar ziekenhuizen en zorginstellingen in Oekraïne gebracht. Cor verpakt het materiaal altijd nog eens apart in zijn garage in Edam en levert het vervolgens gelabeld bij ons aan, echt klasse! Van de stichting “Baby Hope” hebben we dozen vol kraammateriaal ontvangen voor bestemmingen in Oekraïne. Deze stichting zamelt ongebruikte kraampakketten in op 275 locaties in ons land om daarmee in Afrika, Zuid-Amerika en dus ook in Oost-Europa kraamprojecten te ondersteunen en op die manier meer hygiëne en betere materialen te gebruiken bij bevallingen waardoor de sterfte onder zuigelingen aanzienlijk daalt. Zo worden wij vanuit diverse kanten bevoorradet en gaat het gelukkig maar steeds door zodat wij behoorlijk op de behoeften kunnen inspelen en haast nooit “nee” hoeven te verkopen.

*helpshelponshelponshelponshelponshelponshelponshelp*  
**2. Meer over onze nieuwe “hulpbestemmingen” Mykolajiv en Kolomya.**

We hebben daarstraks al even onze nieuwe bestemmingen Nikolaev (russische spelling) of Mykolajiv en Kolomya gesproken; het feit dat al een eerste transport naar de hulporganisatie van Natalya is gegaan en het feit dat we een transport naar Kolomya in voorbereiding hebben. In onze voorgaande Nieuwsbrief hebben we verteld hoe Natalya in Nikolaev een hulporganisatie leidt (“Stap in de Toekomst”), die een enorme reikwijdte heeft van dichtbij Odessa aan de Zwarte Zee tot aan even ten zuiden van de hoofdstad Kiev helemaal in het noorden. Kolomya ligt meer in het westen van het land en opereert dan ook voornamelijk in die omgeving, als referentie zou je de grote stad Ternopil kunnen noemen.



*Deze oude dame heeft in elk geval iets te eten bemachtigd via het keukenproject van caritas Kolomya*

Onze nieuwe bestemming in Kolomya is een caritas organisatie, die oorspronkelijk dus een religieuze achtergrond heeft. Beide organisaties richten zich op hulp aan de door armoede meest getroffen groepen in de samenleving zoals bejaarden, zieken, gehandicapten (geestelijk en/of lichamelijk), wezen

en onbehuisden. Het zijn ook juist deze groepen mensen die wij helpen en waarop onze acties zijn gericht, dus dat past goed!



*Thuiszorg van caritas Kolomya Charitable Foundation.*

Caritas Kolomya is ook een goed georganiseerde hulpverleningsinstantie, volgens haar website is hun werkdevisie: “Het bieden van sociale en materiele hulp, evenals psychologische ondersteuning aan mensen in nood.” Zo heeft Caritas Kolomya Charitable Foundation een thuiszorg netwerk. Professioneel zorgpersoneel verleent aan ouderen en mensen met een handicap die hulp van buiten nodig hebben thuis zorg; er is onder meer in de stad Kolomya een nachtopvang voor mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats waar deze mensen in het koude seizoen onderdak kunnen krijgen.



*Nachtopvang van caritas Kolomya.*

Er is een centrum voor werk met jongeren met speciale behoeften (een handicap geestelijk of lichamelijk, autisme, etc.); een keukenproject waar mensen in nood terecht kunnen voor een maaltijd of lunchpakket; een huiskamerproject voor kinderen uit crisisgezinnen en ga zo maar door.

*helpshelponshelponshelponshelponshelponshelponshelp*  
**3. Onze speciale projecten.**

Zoals bekend hebben wij enkele speciale projecten lopen die we in verband met covid19 (nog) niet hebben kunnen afronden. Het tehuis voor meervoudig gehandicapten in Chemerivitche en het tbc-kindertehuis in Mogoliv Podolskyi. Voor die projecten is het noodzakelijk dat wij van tijd tot tijd ter plaatse aanwezig kunnen zijn om te zorgen dat de aan onze zorg toevertrouwde middelen (goederen en geld) ook daar komen waarvoor het is bedoeld. Desondanks zijn we er wel degelijk mee bezig. We verzamelen de nodige goederen, soms

schaffen we die speciaal aan voor zo'n project, en houden die hier of daar in opslag totdat we ze kunnen uitleveren en/of installeren. Omdat er geen zinnig woord is te zeggen over wanneer er weer gereisd kan worden door medewerkers van onze stichting naar Oekraïne is er over tijdspad en realisatie ook geen zinnig ding te zeggen. We houden de vinger aan de pols en u op de hoogte.

*helponshelpenhelponshelpenhelpenhelpenhelp*

#### **4. Nieuwe activiteiten.**

Nauw verbonden aan caritas Kolomya is een klooster in de plaats Zarwenitsa. Bij dit klooster hoort een stuk grond dat nog grotendeels braak ligt. Door geldgebrek en de coronacrisis is het ontginnen en voor landbouw geschikt maken van deze grond (nog) niet van de grond gekomen. Het klooster heeft via caritas Kolomya om hulp verzocht bij onze stichting, met name bij de aanschaf van apparatuur waarmee de grond bewerkt kan worden. Zo hebben ze wel een tractor maar die is regelmatig buiten bedrijf omdat er weer eens wat aan mankeert en hebben ze gevraagd om een aardappelrooimachine, maar zo'n machine hebben we ook niet zomaar op voorraad.



*De tractor van het klooster, die nodig aan vervanging toe is!!*

Omdat de stichting zelf eigenlijk op zoek was naar een plek en een gelegenheid om een nieuw project te starten leek het ons mooi om de hulpvraag vanuit Kolomya met ons project-plan te combineren. Het was van meet af aan de bedoeling om dat nieuwe project een agrarisch karakter te geven. Daarmee zou het een directe bijdrage leveren aan de voedselketen, een boost geven aan het zieltogende agrarische bedrijf op het platteland en van de vele braakliggende landerijen weer een vruchtbare bron van inkomsten kunnen maken. De kansen liggen eigenlijk voor het oprapen alleen is bij het klooster om de grond goed te kunnen bewerken toch behoorlijk fors materieel nodig. En een dergelijke investering was vooralsnog niet mogelijk door het klooster zelf. Wij geven in principe geen geld en grossieren niet in agrarische apparatuur om te doneren. We staan met andere woorden voor het dilemma dat we heel graag willen helpen maar eigenlijk zelf niet kunnen.

Het feit dat onze nog lopende speciale projecten door corona zo'n vertraging hebben opgelopen heeft (weer) een beroep gedaan op onze creativiteit en mede om die reden hebben we besloten om niet meerdere maar nu slechts één speciaal project te

starten: dit zgn. "land-/tuinbouw project".

Daarvoor zijn we op zoek naar (een) serieuze sponsor(s) die dit project wil(len) adopteren. Het lijkt allemaal minder ambitieus maar niets is minder waar. Hoewel het slechts één project is, is er gezien de benodigde apparatuur meer geld mee gemoeid en heeft het, mocht het een succes blijken, naar wij denken, een enorme impact.



*Oude vervallen graanmolen bij het klooster, na restauratie een nieuwe bestemming is het plan!*

Onze contact-persoon voor dit project is zelf als geestelijke verbonden aan het betreffende klooster en heeft van zijn orde het groene licht gekregen om met ons in onderhandeling te gaan over het project om de (nog) braakliggende grond te ontginnen en te cultiveren. Voor dit project zoeken we (een) sponsor(en) die voeling heeft/hebben met de agrarische sector en behulpzaam kan/kunnen en wil(len) zijn met het bemachtigen van de nodige machines en daarin wil(len) investeren. Zonder er meteen een vast adoptie-sponsor bedrag aan te verbinden. Het project zal ook voor een langere periode zijn en we hopen, na een geslaagde start, de organisatie "De Wilde Ganzen" te interesseren voor deelname in het project. Wij hopen dat het project op termijn dan weer inspiratiebron en katalysator kan zijn voor meer van dergelijke activiteiten in de omgeving. Op die manier kan het zich uitbreiden en een aanzet geven tot daadwerkelijke ontplooiing van het Oekraïense platteland in dat gebied.

*helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelp*

#### **5. Trouwe vrijwilliger.**

Ditmaal in de spotlights Jos Pronk. Jos werd in 1948 geboren in 't Zand en bracht daar ook z'n jeugd door. Toen Jos een jaar of twintig was trok hij naar De Rijk om daar bij aannemersbedrijf Woestenburg te gaan werken als schilder. In 1972 trouwde Jos met Lies Stoop en gingen ze op de camping van Oost-Graftdijk wonen en werken. Jos was beheerder, en deed alle voorkomende klussen en onderhoudswerk op deze camping. Zeker moment werd de camping verkocht maar Jos bleef daar werkzaam alleen verhuisden ze weer naar De Rijk. Ze hebben drie kinderen gekregen en 4 kleinkinderen. Jos is best lang actief geweest als marathonschaatser. Dat heeft hij tot z'n 43ste



gedaan, en hij staat nog steeds overall op de 7<sup>e</sup> plaats met 28 overwinningen en Elfstedentochtwinnaar Evert van Benthem is een goede vriend van hem die hij ook wel eens opzoekt in Canada. Jos geniet nu van zijn kleinkinderen die op hun beurt ook zeer sportief blijken. Zo is er een wielrenner, een hand- en een voetballer, die sportieve aanleg zit vast in de genen. Jos houdt van aanpakken en dat laat hij op de maandagen op De Volger in De Rijp steeds weer zien.



*Jos in zomerse outfit bezig met het schilderen van de VW-bus*

De stichting is zeer gezegend met zo'n harde werker die z'n schilders-kwaliteiten al heeft aangewend om de laadruimte van de VW-bus weer een fris aanzien te geven! We hopen dan ook dat wij nog lang van zijn tomeloze inzet gebruik mogen maken.

*helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelp*  
**6. Wist u dat.....**

- Er in het buurthuis "De Wachter" aan de rand van het Rooie Dorp in Alkmaar een aantal dames prachtig mooie dekens en sjaals breien om die naar de arme mensen in Oekraïne te brengen, geweldige staaltjes huisvljijt, zie de foto's:



- Er nu opnieuw een school zich heeft aangemeld via mond-tot-mondreclame onder leerkrachten en schoolleiding om schoolmeubeltjes die worden vervangen ter beschikking te stellen aan onze stichting. Wij kunnen op die manier weer scholen in Oekraïne voorzien van nog prima meubilair, waarvoor daar geen geld is en waarmee ze dan ook ontzettend blij zijn. Het betrof ditmaal de basisschool "De Klimop" in Zwaag, en het leuke daarbij is dat de kinderen uit de hogere groepen het heel "stoer" vinden om hun oude meubeltjes naar onze vrachtauto te sjouwen om, zo ook hun bijdrage aan het goeie doel te leveren!

- Het heel goed gaat met de fietsen. Klaas Krul moest wat fietsen opruimen en heeft ons daarmee flink geholpen. We hebben dit jaar al meer dan 50

"grote" fietsen en 25 kinderfietsen weggestuurd. Mocht u dus nog een goede oude of ongebruikte fiets hebben lever hem dan bij ons in wij hebben er een prima bestemming voor.

Zeker als je je realiseert dat er in Oekraïne nog kleine kinderen zijn die 5 kilometer en soms nog veel meer moeten lopen om naar school te kunnen.



*Een fiets is daar goud waard!*

- Er eigenlijk heel dringend een handige technische man/vrouw nodig is om de apparatuur die wij binnen krijgen te controleren en, waar nodig en mogelijk, te repareren. Onze technicus Meine Zijlstra heeft zijn werkzaamheden voor de stichting helaas wegens gezondheidsredenen moeten staken en sindsdien is zijn werk gedeeltelijk overgenomen door Dirk Jan van Hoorn. Dirk Jan is maar parttime beschikbaar en kan de toevoer aan apparaten onmogelijk bijhouden dus doen wij een beroep op creatieve, handige technische mensen om ons te helpen bij dit mooie werk, een dag(deel) in de week!!!

*helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelp*  
**7. Help ons helpen.**

Wilt u ons helpen? Dat Kan!

Behalve goederen hebben we ook financiële steun nodig om de voertuigen richting Oekraïne op de weg te kunnen houden! Steun ons dan ook door een donatie op onze bankrekening o.v.v. gift Stichting Caritas Ukraine-Holland. Uw gift is aftrekbaar van de belasting zie: [www.anbi.nl](http://www.anbi.nl). Voor informatie over verschillende manieren van schenken en fiscale aftrekbaarheid: [www.schenkenservice.nl](http://www.schenkenservice.nl). We willen u ook wijzen op de mogelijkheid om door middel van een legaat de stichting te steunen! Voor advies hierover kunt u contact opnemen met onze penningmeester Dhr. N. Tuijn, tel: 06-10927270, email: [nielstuijn@gmail.com](mailto:nielstuijn@gmail.com).

En als u dan toch bezig bent kijk dan ook eens op de website van de stichting en/of volg ons op Facebook. Zie op de eerste pagina rechtsboven voor alle contactmogelijkheden en bankgegevens!

**Een presentatie over ons en wat de stichting doet? Neem contact op via ons e-mailadres!**

Redactie Nieuwsbrief: Henk Boersma

Onze stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Niemand wordt betaald. Goederen ontvangen we meestal gratis. Voor het brengen van deze hulpgoederen naar humanitaire instellingen en organisaties zijn we vrijwel volledig afhankelijk van donaties.