

Nieuwsbrief 23: augustus 2022

1. Onze voorzitter aan het woord. 2 De oorlog duurt voort; hoe gaat dat verder met de hulpverlening? 3. Transporten en speciale projecten. 4. Wist u dat ...? 5. Help ons helpen.

1. Onze voorzitter aan het woord.

Ruim 5 maanden oorlog in Oekraïne. Wat een vreselijke misdragingen worden er gepleegd door het Russische leger. Niets ontziend worden er nog steeds Oekraïners op grote schaal omgebracht. Wij hebben bijna dagelijks contact met onze Caritas-organisaties in Oekraïne. Zij worden overstelpt met vluchtelingen uit o.a. Gherson en Gharkov, en vragen dan ook herhaaldelijk om hulpmaterialen en eten. Wij proberen ze te helpen met alles wat we kunnen. Maar hebben zo ook onze eigen problemen. De opslag in Hensbroek moest toch onverwachts leeggeruimd worden in verband met woningbouw op die plek. Dus alle hens aan dek voor onze vrijwilligers die toch al enorm veel werk verrichten. Waarnaartoe? Zeg het maar. Wij hebben ruimte beschikbaar gesteld gekregen bij de fam. Koppenol in de Schermer en hebben ook toestemming om een hal in Middenbeemster te gebruiken. Gelukkig zijn er heel veel mensen en bedrijven die ons helpen met medisch materiaal en pallets voedsel. Ondertussen wordt er ook hard gewerkt aan speciale projecten (daar leest u verder meer over). Op 9 augustus is trailer nr: 24 alweer geladen en onderweg naar Nowa Odessa gegaan en inmiddels daar aangekomen en uitgeladen.

Trailer 24 wordt uitgeladen



Reisverslag Zarwenitsa- Dynayets-Mogoliv Podolskyi:

Eind mei/begin juni zijn we met een bestelbus hulpgoederen eerst naar Zarwenitsa gereden. Caritas Kolomya heeft daar ook een klooster met 40 hectare grond voor de arme bevolking. Daar brachten we bij pastoor Roman Petrunyak zakken vol met tuinzaden. Daarna zijn we doorgereden naar het gehandicapteninternaat in Dynayets. We hebben daar de maten van de te vervangen bedden opgenomen. Het gaat om 170 nieuwe bedden en matrassen. Dit project wordt gesteund door Stichting De Brink, Obdam, die de opbrengst, (€ 9.404,00) van de 5 mei-viering in Obdam geschonken heeft aan dit project. We proberen ze ondanks de oorlog in het najaar zelf af te leveren.



De maat van de te vervangen bedden wordt opgemeten. Ook de belabberde staat van bedden en beddengoed is overduidelijk!

Daarna hebben we in Mogiliv-Podolskyi de opening van de kerk bijgewoond. Daar konden we onze kerkmaterialen bewonderen die door o.a. de Laurentius-kerk in Alkmaar, de nonnen in Limmen en vele particulieren zijn geschonken. Wat zijn ze daar blij mee. We hebben in een bejaardentehuis in Grawarovka nog de nodige leuning, een schenking van Woonzorg Samen uit Schagen,

gemonteerd in de gangen (Klaas, Bora en Jan). Ondertussen inspecteerde Henny het trieste beddengoed. Onderweg werden we herhaaldelijk geconfronteerd met controles bij roadblocks en brandstofschaarste. Maar Pastoor Pawel wist voor het laatste wel een oplossing.

Wilt u ook een bed sponsoren voor Dynayets! Dat kan!! U kunt doneren. Bedden kosten 150,00 per stuk.

2. De oorlog duurt voort; hoe gaat dat verder met de hulpverlening?



Zowel in Nowa Odessa als in Chemerivtche verdringen duizenden vluchtelingen zich bij kleding v.d. stichting!

Het ziet er niet naar uit dat de oorlog snel afgelopen zal zijn en hoe die verder zal verlopen weet geen mens. Zeker is dat deze oorlog een enorme wissel zal trekken op de (economische) ontwikkeling, de logistiek en infrastructuur. Straks zal het land weer moeten worden opgebouwd en daar is ongelooflijk veel voor nodig. De verwoestende kracht van het Russische leger is enorm en lijkt onuitputtelijk. We hebben veel vertrouwen in de veerkracht en standvastigheid van het Oekraïense volk! Voor onze hulpverlening heeft het ongetwijfeld ook gevolgen. Het is niet heel waarschijnlijk dat we terug zullen keren naar een situatie zoals die was voor het uitbreken van de oorlog en de covid-pandemie daarvoor is er te veel gebeurd en veranderd. Zo was het voorheen ondenkbaar dat er plaatselijk, regionaal en landelijk zoveel aan hulpgoederen, acties en goede initiatieven zou loskomen voor de stichting als het laatste half jaar. Dat is tegelijk ook het cynische dat er kennelijk een oorlog voor nodig is om op die schaal aandacht, compassie en medeleven te genereren maar is wel een feit. Wij zijn er uiteraard geweldig blij mee en maken er dankbaar gebruik van. Het heeft ons zagezegd op de "hulpverleningskaart" gezet. We willen een



willekeurige en absoluut onvolledige greep doen uit alle acties en giften die we de afgelopen tijd mochten ontvangen. In het cultureel centrum "De Groene Zwaan" in De Rijp werd een benefietveiling voor Oekraïne gehouden. De opbrengst daarvan €10.500,00 zal deels worden besteed voor de aankoop van 170 bedden en matrassen voor het gehandicaptenopvanghuis in Dynayets. Met diverse goede-doelen-instellingen hebben we inmiddels een min of meer vaste vorm van samenwerking: zo helpt de Stichting Oost Europa Boskoop ons met heel veel medisch materiaal en verzamelt Nutridrink uit het hele land voor ons; Joerns Healthcare uit Houten regelde, na bemiddeling van Maarten Koel, die weer voorzitter van de Stichting Promotie is, 60 hoog/laag ziekenhuisbedden uit Laren en 2 uit een hospice in

Dit ventje was zo ongelofelijk blij met z'n Nutridrink en andere spulletjes!

Wilnis.

Het overgrote deel van die bedden is inmiddels in Oekraïne, waar ze ontzettend blij zijn met deze bedden; de Stichting Kook uit Alkmaar komt vrijwel wekelijks rolstoelen, rollators, beddengoed, matrassen etc. brengen; Terwijl Steenhof Boedezorg uit De Rijp 20 goed werkende wasmachines leverde en Boedelservice St Pancras ons regelmatig voorziet van gereedschap, witgoed, kleding en keukenmateriaal; Bergman Kliniek heeft weer pallets medisch materiaal aan ons geschonken en de Parochie Joannes de Doper uit Hoofddorp komt met regelmaat (al 6 of 7 keer) door de parochianen ingezameld hulpmateriaal brengen.

Ook speciale acties en persoonlijke initiatieven verdienen aandacht zoals een basisschool in Wieringerwaard die voor een bedrag van € 2.500,00 nieuw materiaal, waaronder kinderfietsen, speelmateriaal, wasmiddel etc. doneerde. Basisscholen “De Balein” en “De Tweemaster in De Rijp die met een sponsorloop maar liefst € 10.000,00 hebben opgehaald.

Een geweldig resultaat waar wij toiletassen mee vullen voor kinderen die door de oorlog naar West-Oekraïne moesten verhuizen. De inhoud kopen we bij de DA en de Plus in De Rijp. De al vaker genoemde stichting Baby Hope staat financieel garant voor een groot deel van een nieuw verlosbed. We gaan dat bed brengen naar de afdeling gynaecologie in het ziekenhuis van Chemerivitch, waar Olga Zabyjaka onze contactpersoon is. Ook leveren we bij het ziekenhuis in Nowa Odessa een door de stichting gekochte, speciale behandelstoel af, waarop eerstehulppatiënten kunnen worden geholpen. Een bewoner van Breidablick in Middenbeemster, Anouk, schonk ons de opbrengst van zijn schilderijen en Arie Bol, uit Avenhorn, heeft het Mariabeeld dat we bij de opening van de kerk in Mogoliv Podolskyi hebben geschonken, prachtig beschilderd. Vermeldenswaard is ook zeker een echtpaar dat naast een prachtige donatie ook nog eens de giften van een verjaardagsfeest aan de stichting heeft geschonken, zo'n geste dwingt respect af.

3. Transporten en speciale projecten.

Zoals hierboven al gezegd verwachten we niet dat we nog ooit terug kunnen naar de situatie van weleer met drie/vier transporten op jaarbasis voornamelijk met eigen vervoermiddelen. Nee het zullen er misschien niet zoveel zijn als in deze extreme omstandigheden maar het zullen er meer blijven en we zullen, zolang financieel te verantwoorden, ook gebruik blijven maken van Oekraïense vervoersbedrijven om onze hulpgoederen te vervoeren. Alleen al het feit dat we behalve onze twee al jaren bestaande vaste bestemmingen nu toch vier à vijf extra bestemmingen hebben in Oekraïne die met enige regelmaat een beroep op ons doen maakt dat noodzakelijk. Verder zijn er onze speciale projecten. Relatief kleinschalige projecten waarmee we proberen te bewerkstelligen dat individuen maar vooral speciale groepen of instellingen hulp krijgen door een verbinding tot stand te brengen met een bedrijf of instelling hier in ons land



En of onze bedden goed terecht komen!!

“ Verlosbed deels dankzij Baby Hope”





Natalya, ons contact in Nowa Odessa, verzekerde ons dat dit mannen waren die zich bezig hielden met de herovering van Gherson. Ze heeft ze voorzien van de nodige leeftocht uit Holland!!

die dat wil en, niet onbelangrijk, financieel mogelijk maakt. Soms is dat een beetje ingewikkelde constructie zoals het eerdergenoemde landbouwproject in Zarwenitsa en soms eigenlijk een heel simpele zoals 170 nieuwe bedden met beddengoed voor het gehandicapten opvanghuis in Dynayets, waarbij onze stichting zich garant stelt voor de juiste besteding van de middelen en een hopelijk succesvol en voorspoedig eindresultaat binnen een redelijke termijn. Wij houden de instelling of het bedrijf/de particulier die een dergelijk project “adopteert” op de hoogte van de vorderingen en, indien mogelijk, voorzien we ook in beeldmateriaal. Het “verlosbed” van de stichting Baby Hope is ook een voorbeeld van een soort hulpverlening waar wij ons erg happy bij voelen. Er wordt een dergelijke hulpvraag vanuit Oekraïne bij ons gelegd en ons contact en relatie met de stichting Baby Hope maakt het dan weer mogelijk dat een dergelijke hulpvraag op een mooie directe manier kan worden opgelost! Dat zijn al enige tijd de hoofdpijlers waarop onze hulpverlening rust. Enerzijds de goederentransporten en anderzijds de speciale projecten. De eerste is door de oorlog bijzonder sterk gegroeid in omvang en frequentie, het tweede is een beetje op de achtergrond geraakt door diezelfde oorlog maar wordt gewoon voortgezet en er zijn genoeg vele goede initiatieven en ideeën!

4. Wist u dat ...?

- * We hopelijk op niet al te lange termijn een volledig nieuwe, moderne en makkelijker up-to-date te houden website aan u kunnen presenteren.
- * Er twee, soms drie gevluchte Oekraïense dames op De Volger 's maandags helpen bij het sorteerkwerk.
- * We begin september waarschijnlijk weer een “eigen” transport, met een vrachtauto van De Boer gaan verzorgen.
- * We met ons hulpverleningswerk soms ook het landelijke dagbladnieuws “halen”, klik daarvoor op de volgende link:

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220727_60518264?utm_source=google&utm_medium=organic

5. Help ons helpen.

Wilt u ons helpen? Dat kan! Behalve goederen hebben we ook financiële steun nodig. Doneer dan op onze bankrekening o.v.v. gift Stichting Caritas Ukraine-Holland. Uw gift is aftrekbaar van de belasting zie: www.anbi.nl en: www.schenkenservice.nl. Of steun de stichting door een legaat. Voor advies: onze penningmeester Dhr. N. Tuijn, tel: 06-10927270, email: nielstuijn@gmail.com. Kijkt u ook eens op de website van de stichting en/of volg ons op Facebook. Zie op de eerste pagina rechtsboven voor alle contactmogelijkheden en bankgegevens!

Een presentatie over ons en wat de stichting doet? Neem contact op via ons e-mailadres!

redactie Nieuwsbrief: Henk Boersma