

## NIEUWSBRIEF : april 2022

### 1. Oorlog in Oekraïne en Hulpverlening. 2. Transporten. 3. Hoe verder?. 4. Wist u dat...? 5. In memoriam. 6. Help ons helpen

#### 1. Oorlog in Oekraïne en Hulpverlening.



##### *Onze hulp gaat rechtstreeks naar de bevolking*

Alles is anders sinds op 24 februari Russische troepen Oekraïne binnenvielen. Het betekent ook dat de gebruikelijke Nieuwsbrief die u altijd van ons kreeg anders is. Helaas is dit een “Oorlogs Nieuwsbrief” en natuurlijk hopen we dat dat weer gauw anders is, maar daarover valt nog geen zinnig woord te zeggen.

We zijn het ongetwijfeld met elkaar eens dat wat daar momenteel gebeurt weezinwekkend en onvoorstelbaar is maar het heeft tegelijkertijd ook een enorme weerslag op ons land en onze samenleving. Natuurlijk ook op het werk van onze stichting die, na ruim dertig jaar hulpverlening, voornamelijk bestaande uit armoedebestrijding, van de ene op de andere dag met deze nieuwe realiteit kreeg te maken! Welke rol speelt onze stichting sinds het uitbreken van de oorlog? Waar sommigen wellicht dachten dat onze

activiteiten grotendeels stil zouden komen te liggen, omdat transporten naar Oekraïne natuurlijk niet zonder gevaar zijn, kunnen we u vertellen dat het tegendeel waar is. Nog niet eerder sinds het bestaan van de stichting zijn er zoveel goederen opgehaald, geld ingezameld en transporten naar Oekraïne gerealiseerd. Ook helpt de stichting hier in Nederland door uit de stichtingsvoorraad goederen ter beschikking te stellen aan vluchtelingen die soms zijn vertrokken met alleen hetgeen ze aan kleding droegen en ze konden vasthouden.

##### *Oekraïense vluchtelingen bij een Poolse grensovergang.*

Er zijn zoals bekend een groot aantal Oekraïners onder meer via Polen hun land ontvlucht en er is een percentage van deze vluchtelingen in ons land ondergebracht. Een groep daarvan is terecht gekomen in “De Rijper Eilanden”, vlakbij onze opslag aan De Volger 12B en een aantal van hen vinden het een eer om daar de helpende hand uit te steken met sorteer- en verpakkingswerk! En dat bleek nodig ook want de eerste weken na het



uitbreken van de oorlog zijn we bijna letterlijk overspoeld door grote hoeveelheden hulpgoederen. Zoveel zelfs dat we er dagen bij hebben gehad dat we alle zeilen moesten bijzetten om de rijweg vrij te houden voor doorgaand verkeer! We hebben onze goederenstroom en manier van helpen aan de ontstane situatie moeten aanpassen, hetgeen onder meer betekende dat we ook heel veel medische hulpmiddelen hebben ingezameld en goederen die konden worden gebruikt voor tijdelijk gebruik elders (onderweg ingeval van vlucht of tijdelijk in een schuilkamer), spullen voor persoonlijke verzorging, lichte matrassen en slaapzakken/dekens. Ook (houdbare) levensmiddelen, die we voorheen weinig of niet vervoerden hebben we nu juist wel gebracht. We zijn

deze periode erg onder de indruk geraakt van de bereidheid van de mensen om de helpende hand te bieden en initiatieven op te zetten voor hulpacties. Het is echt soms ongelooflijk maar de (oorlogs)situatie vraagt daar ook om. Een volstrekt onvolledige greep uit geleverde hulpgoederen en initiatieven: Een aantal agrarische bedrijven uit de wijde omtrek- Vaalburg uit Zuidschermmer aardappels en knolselderij, Konijn en Francis uit Beemster aardappels, Pronk uit de Goorn aardappels, ui, rode biet en wortelen-, de stichting "Manna" uit De Schermer die wekelijks 4 pallets aanbiedt die door vrijwilligers van deze stichting voor vervoer worden klaar gemaakt.

*Aardappelen, uien, wortelen van "onze boeren", die door pastor Vasyly worden doorgestuurd naar onder andere Charkov, Kiev en Zaporozjja.*



De Aldi in Purmerend en Plus in De Rijk hoeveelheden levensmiddelen, de fa. Verkade uit Zaandam koek/crackers



etc. allemaal in de sfeer van levensmiddelen. Maar ook:

Koopman int. uit Amsterdam 33 pallets met diverse hulpgoederen, Groenhart uit Purmerend 150 verbanddozen, een groot aantal apothekers en Buurtzorg Ameland, Nootdorp, Hoofddorp, Tilburg, Den Bosch en Zwijndrecht, de stichting "Kook" start weer een nieuwe actie voor ons op, de stichting SOEB leverde een hoeveelheid medische hulpmiddelen, de stichting "Promotie" 20 ziekenhuisbedden, de stichting "Baby Hope" kraam-pakketten, medische- en verzorgingshulpmiddelen van het Noord West Ziekenhuis (Alkmaar, Den Helder), Dijklander Ziekenhuis (Hoorn, Purmerend), woonzorggroep "Samen" (o.a. Schagen), Reigersdaal en de

zorginstelling Lekerweide. Zo heeft Iris Verheul een eigen actie opgezet voor het verzamelen van medische artikelen, zaklampen met batterijen etc., de politie in Zaandam kwam met twee ME-bussen, gevolgd door twee trailers vol met levensmiddelen en medische artikelen en kleding. Er zijn diverse vrijwilligers geweest die bij de Plusmarkt in De Rijk een stand hebben opgezet om allerlei goederen in te zamelen met een "bijdragepot" voor financiële hulp, verschillende acties op



basisscholen en voortgezet onderwijs om Oekraïense leeftijdgenootjes te helpen en in diverse kerkgemeenschappen een "vastenactie" en tenslotte is er in "De Groene Zwaan" een veiling gehouden met een geweldige opbrengst die volledig ten goede kwam voor hulp aan Oekraïne, opbrengst € 10.000,00! Enfin, teveel om op te noemen zonder iets te vergeten of iemand tekort te doen.

*Sorteren van goederen op De Volger 12 B!*

Zonder daar zelf op uit te zijn was Oekraïne en daarmee onze stichting in één klap "hot news", de aanleiding was natuurlijk verschrikkelijk maar we hebben van de nood een deugd gemaakt door op deze manier aandacht voor ons werk en het "goede doel" te genereren. Zo wijdden verschillende plaatselijke bladen in onze omgeving een artikel aan ons werk kwamen we via het regio-kanaal van Noord Holland op tv en werden we door mensen en instanties gevraagd hoe ze het beste een hulpactie konden opzetten en welke zaken het meest dringend nodig waren in Oekraïne en hebben we ook op dat gebied van advies kunnen dienen. Een goed voorbeeld kunt u vinden via deze weblink: <https://www.nhnieuws.nl/nieuws/300301/van-de-rijp-tot-hensbroek-goederen-massaal-gedoneerd-aan-stichting-voor-oekraïne> ; Hulpverlening aan een land dat in z'n bestaan wordt

bedreigd en aan een volk dat wil overleven ondanks de vernietigende kracht van oorlogsgeweld, is compleet anders dan in de situatie hiervoor. Van armoedebestrijding naar pure noodhulp om te kunnen overleven in de continue verschrikking van doodsdreiging, puinhopen in de straat, verblijf in schuilkelders bombardementen en luchtalarm. Daar concentreren we ons nu op in de hoop dat de andere situatie, waarin we weer aandacht voor andere zaken kunnen hebben, zo snel mogelijk realiteit wordt. Op dit moment zijn er vier locaties in Oekraïne waar deze noodhulp met name terecht komt mede omdat daar veel vluchtelingen uit de bedreigde gebieden een veiliger plek hebben gevonden. In een school, een geneeskundig college, een gebouw van een kerk (soort pastorie), een sportzaal en ga zo maar door. Onze contacten daar zijn: pastor Vasyl in Chemerivtsi, pastor Pawel in Mogoliv Podilskyi, Natalya in Nowa Odessa, een stad 35 km ten noorden van het zwaar onder Russisch vuur liggende Mikolajiv, en Igor nabij Bila Cherka dat weer zo'n 80 km ten zuiden van Kiev is gelegen. Alleen in Chemerivtsi worden momenteel al zo'n 2400 vluchtelingen opgevangen. Voorlopig blijven we nog veel houdbare levensmiddelen naar Oekraïne brengen omdat daar een schreeuwend tekort aan is net als aan 1-persoons matrassen.

## 2. Transporten.

Sinds het begin van dit kalenderjaar zijn er al 16 transporten geweest, waarvan 13 sinds het uitbreken van de oorlog. Wij brengen deze hulpgoederen dus nog steeds in Oekraïne zelf, ook nu het land in oorlog is. Dat betekent in de praktijk dat de vrachtauto's doorrijden naar een opslag waar ze nog veilig kunnen komen, waarna de goederen worden overgeladen in kleinere voertuigen zoals bestelbusjes. Deze busjes vervoeren de goederen verder naar de bedreigde gebieden zoals de miljoenenstad Charkov die zwaar onder vuur ligt en Mikolajiv, de stad waar de hulporganisatie van



Natalya is gevestigd.

*Trailer nr.13 met 21.400 kg aan hulpgoederen, waaronder zware rollen kevlar doek waarvan de vrouwen in Bila Cherka kogelvrije vesten naaien!*

Verder gaat er heel veel naar het ons bekende adres in Chemerivtsi, waar pastor Vasyl voor verdere doorzending zorgdraagt. De Oekraïners zijn geweldig blij met alles wat wij aan hulpgoederen naar hen toe brengen en hoewel het eens te meer voelt als de druppel op de gloeiende plaat zijn we ervan overtuigd dat we erg goed werk doen. Ook hier in Nederland zijn bergen werk verzet om de transporten mogelijk te maken en de vrachtauto's te laden. De transporten vinden dus onverminderd plaats. Het is nu eerste zorg en verantwoordelijkheid dat er noodhulp wordt verleend en dat gebeurt als nooit tevoren. Er is zelfs een periode geweest

dat we drie tot vier vrachtauto's per week naar Oekraïne stuurden om op die manier een steentje bij te dragen aan de noodhulpverlening. Er is zelfs een bestelbus van de stichting met hulpgoederen tot in Kiev doorgedrongen in de periode dat de dreiging van het binnenvallen van die stad door Russische troepen nog een zeer wezenlijke was!



*Koos en Jan in de Daf-truck met aanhanger.*

*Dennis en Marjan in de vrachtwagen naast een "bunker"!*

Er zijn net weer twee vrachtwagens terug. Transportbedrijf Tuitel, met



de gelijknamige eigenaar Dennis en diens vrouw Marjan en de vrachtwagen van de stichting met daarin Koos Vlaar en Jan Pilkes, onze voorzitter.

Daarvoor was het de beurt aan de broers Jan Jaap de Boer en Mark de Boer van het gelijknamige transportbedrijf uit De Rijp en Jan en Ron Smit van transportbedrijf Jan Smit uit Grootshermer!



*Jan Jaap en Mark de Boer en Jan en Ron Smit*

### 3. Hoe verder?

Dat blijft vooralsnog koffiedik kijken, maar zoveel is wel zeker dat het land zodanig in puin ligt en verwoest is dat onze activiteiten zich straks moeten richten op wederopbouw. Wij zijn overtuigd van de

veerkracht van het Oekraïense volk maar dat ze daarbij steun en hulp behoeven lijkt geen twijfel. Dat dat opnieuw een beroep op onze loyaliteit en vrijgevigheid zal doen is eigenlijk ook wel zeker. Voorlopig gaan we door op dezelfde manier en met een zelfde intensiteit.

**4. Wist u dat.....?** - We uit alle "uithoeken" van het land hulp(goederen) aangeboden hebben gekregen, Van Groningen tot Zuid-Limburg en van het uiterste westen tot vlakbij de grens met Duitsland? Ze zelfs met de boot uit Ameland kwamen, en dat deze hulpverleners nooit te beroerd waren om eventueel goederen helemaal naar De Rijp te vervoeren voor ons? Geweldig!  
- Er een groot aantal vrijwilligers de afgelopen weken bijna dagelijks in de weer is geweest voor de stichting en dus de Oekraïners in nood, met goederenvervoer, met het sorteren van goederen, met het beladen van de vrachtauto's, met het bedenken van weer nieuwe (hulp)acties en ga zo maar door? Nogmaals geweldig!  
- Dat Bart Koppenol uit Schermer spontaan opslagruimte aan de stichting heeft aangeboden nu we Hensbroek moeten verlaten?

### 5. In memoriam.

Een enorm verlies voor onze stichting twee oud bestuursleden, die vanaf de oprichting van de stichting een belangrijke rol hebben vervuld zijn helaas komen te overlijden. Anton Nales onze oud-voorzitter en Cees Neeft, beiden woonachtig in Heemskerk. Zo stelde Anton geruime tijd zijn Ford Transit bestelbus beschikbaar voor transporten naar Oekraïne en hebben beiden diverse transporten meegemaakt.

### 6. Help ons helpen.

Alvorens de vertrouwde oproep de stichting te ondersteunen even het volgende: Wij hebben de afgelopen maand zo ontzettend veel financiële steun en hulpgoederen ontvangen dat we onmogelijk iedereen kunnen bedanken zonder iemand te vergeten of tekort te doen en daarom: **Alle Gulle Gevers Heel Hartelijk Bedankt Namens Het Oekraïense Volk!!** Wilt u ons helpen? Dat Kan! Behalve goederen hebben we ook financiële steun nodig. Doneer dan op onze bankrekening o.v.v. gift Stichting Caritas Ukraine-Holland. Uw gift is aftrekbaar van de belasting zie: [www.anbi.nl](http://www.anbi.nl). en: [www.schenkenservice.nl](http://www.schenkenservice.nl). Of steun de stichting door een legaat. Voor advies: onze penningmeester Dhr. N. Tuijn, tel: 06-10927270, email: [nielstuijn@gmail.com](mailto:nielstuijn@gmail.com). Kijkt u ook eens op de website van de stichting en/of volg ons op Facebook. Zie op de eerste pagina rechtsboven voor alle contactmogelijkheden en bankgegevens! 

**Een presentatie over ons en wat de stichting doet? Neem contact op via ons e-mailadres!**

redactie Nieuwsbrief: Henk Boersma