

2007 hebben een aantal van de overige vrijwilligers het door hem begonnen initiatief voortgezet. Sinds ongeveer 2000 is besloten om de grote transporten met vrachtwagens en opleggers te stoppen omdat de autoriteiten steeds moeilijker begonnen te doen en geld wilden zien. Vanaf dat moment is op minder opvallende schaal eerst met bestelbusjes en sinds kort ook zo af en toe weer met vrachtwagens het werk voortgezet in de vorm van een stichting.

helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpen

Van uitstel komt nog geen afstel

Dit jaar was het plan om het eerste transport ongeveer 22 april te starten en vervolgens zeker 14 dagen te blijven om in Mogoliv Podolskyí in een kleinschalig bejaardentehuis een aan de stichting geschonken keuken te installeren. Maar doordat een van de drijvende krachten achter de schermen, Jetze Valkema, geopereerd moest worden en herstel van deze operatie toch nog wat tijd in beslag nam hebben we de eerste reis naar Oekraïne uitgesteld tot 14 mei aanstaande, maar dat wil absoluut niet zeggen dat we in de tussentijd stil hebben gezeten. Integendeel, hieronder een korte, niet volledige, opsomming van activiteiten die hebben plaatsgevonden



Kleding sorteren



Doet ie 't of doet ie 't niet Meine?

na het verschijnen van onze laatste Nieuwsbrief:

27 januari een kleding-sorteer dag, waarbij weer door een aantal dames de grote berg kleding is gesorteerd en in dozen verpakt ook is er die dag een aantal brandweerpakken opgehaald die door de brandweer in Wognum ter beschikking was gesteld. Meine Zijlstra is op 22 februari gestart met controle van de vele elektrische apparatuur op bruikbaarheid en veiligheid.

Ook hebben we eind februari in Zandvoort bij een particulier heel veel goederen en meubels opgehaald en datzelfde hebben we op 2 maart in De Goorn gedaan bij een particulier, vrijwel de volledige inboedel! Op 7 maart zijn de koffiemachines die we van de gevangenis Zuyder Bos in Heerhugowaard hadden gekregen gereinigd en opgehaald en op 21 maart hebben we weer een grote hoeveelheid medische spullen van een zorginstelling ontvangen, waarvoor dank. Inmiddels is er een interessant contact gelegd met zorginstellingen in Alkmaar, de Kooimeer en De Nieuwpoort, middels iemand van de technische dienst daar dhr. E. Augustijn op termijn lijken daar de nodige spullen vandaan te gaan komen. Op 23 maart was er opnieuw een kleding-sorteer dag en nogmaals voor het restant op 6 april.

Op 11 april hebben we klimrekken gedemonteerd in een sporthal in Graft die waarschijnlijk ooit weer ergens in een sportzaal in Oekraïne dienst gaan doen, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Eigenlijk zijn er de eerste dagen van elke week wel activiteiten in of rond het opslagmagazijn van de stichting aan de Volger in De Rijk door vrijwilligers van de stichting!



Arie in hogere sferen

