

1. Geen transporten van de stichting wel hulpgoederen naar Oekraïne. 2. Activiteiten rond het verwerven van een nieuwe (Hulp) Bus. 3. Onze speciale projecten. 4. De Transporteurs van de stichting aan het woord. 5. Trouwe vrijwilliger. 6. Wist u dat.... 7. Help ons helpen.

1. Geen transporten v.d. stichting wel hulpgoederen naar Oekraïne:

De tweede Nieuwsbrief van dit jaar ondanks alle coronaperikelen. Niet zonder enige trots kunnen we vermelden dat waar sommige delen van de samenleving vrijwel tot staan zijn gekomen de hulpverlening van onze stichting gewoon is doorgegaan.



Zo belangrijk: goede (ziekenhuis)bedden!!

Niet, zoals te doen gebruikelijk, door zelf hulpgoederen te brengen maar door het inschakelen van Oekraïense transporteurs. Inmiddels hebben we al drie enorme vrachtwagencombinaties boordevol hulpgoederen naar Oekraïne laten afreizen. We vinden het belangrijk dat, ondanks de wereldwijde problemen, de hulpverlening niet stagneert.



3 "beulen" van vrachtauto's boordevol naar Oekraïne!

De nood verergert als er alleen aandacht is voor de pandemie en niet voor de armoede van de (plattelands) bevolking in landen als Oekraïne. Inmiddels zijn er met die transporten een kleine

40.000 kilo hulpgoederen door de stichting naar Oekraïne gebracht!

Daaronder een echo-apparaat van "Kraamzorg om de Noord" uit Bovenkarspel. En nog duizend-en-één prachtige goederen zoals hoog/laag bedden afkomstig van Breidablick uit Midden Beemster en woonzorggroep "Samen" uit Schagen.



Links: uitladen echo-apparaat /Rechts: en al geïnstalleerd!

2. Verwerven van een nieuwe (Hulp)Bus:

Sinds onze vorige nieuwsbrief weet u dat wij drukdoende zijn met het bemachtigen van een nieuwe "Hulpbus". Zo'n bus is echt super belangrijk voor ons werk en moet aan bepaalde minimale vereisten voldoen om ook geschikt te zijn. Als u op de volgende link klikt ziet u de daarover door ons gemaakte video-presentatie: <http://www.stichtingukraïneholland.nl/assets/files/filmpje-2.mp4>

Inmiddels hebben we al wat fondsen gerealiseerd en hebben ook al een paar instanties ons daarvoor een bedrag geschonken of toegezegd maar we doen nog graag een beroep op uw vrijgevigheid voor een donatie voor het goede doel, alle beetjes helpen, maar vermeld wel even "Hulpbus" bij uw overschrijving op rekening: NL07RABO 0126264635

3. Speciale projecten:

Zoals de trouwe Nieuwsbrieflezer weet hebben wij alweer enige tijd een aantal speciale projecten lopen. We zijn ook steeds actief op zoek naar

nieuwe kleinschalige projecten waarvan wij de indruk hebben dat het succesvolle ondernemingen kunnen zijn of worden.



De nu nog lopende projecten zijn: het TBC-internaat in Mogoliv Podolskyi, geadopteerd door een sponsor uit Middenbeemster; het tehuis voor meervoudig

gehandicapten in Chemerivitche, geadopteerd door de stichting Kook in Alkmaar. De projecten Daniel en Andrej waarbij het om speciale individuen ging zijn gerealiseerd. De goederen die we voor Andrej, die inmiddels is overleden, hadden hebben we iemand in zijn naaste omgeving geschonken die er ook zielsblij mee was. Daniel heeft zijn loopkarretje en is zodoende minder aan bed en stoel gekluisterd.



Enkele bedden en rollators die we al naar onze Oekraïense opslag hebben vervoerd!!

Voor de beide tehuizen hebben we al een groot aantal goederen op voorraad, en gedeeltelijk al vervoerd naar Oekraïne. Helaas kunnen we door corona zelf daar nog geen dingen doen ten behoeve van deze projecten en duurt het daardoor in elk geval langer dan aanvankelijk gedacht. Toch loopt het goed. Zo hebben we het beddenarsenaal voor het project meervoudig gehandicapten-tehuis in Chemerivitche helemaal op orde en zijn we ook bezig met het verwerven van goed "witgoed" voor de keukens van zowel dit project als dat van het TBC-kinderhuis in Mogoliv Podolskyi.

De ons steeds toegewijde fam. Broersen van Gourmet b.v. heeft ons ook gesponsord met een mooie bijdrage voor onze projecten. Tenslotte zijn we bezig met een heel speciaal nieuw project waarover we u hopelijk in de volgende Nieuwsbrief nader kunnen berichten.

helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelpenhelponshelpen

4. De transporteurs van de stichting aan het woord:

"Het kan je niet ongeroerd laten als je daar ter plaatse bent geweest!"



Als laatste in ons drieluik Dennis Tuitel, eigenaar van Tuitel Smart Logistics in Bunschoten, één van de transporteurs die belangeloos een vrachtwagen en mankracht heeft ingezet om onze stichting te helpen met een hulpgoederentransport naar Oekraïne. Na Jan Smit (Transportbedrijf J. Smit, Grootchermer) en Jan-Jaap de Boer (De Boer Transport, De Rijp) laten we graag deze topper aan het woord over zijn ondersteuning. "Deze reis heeft mij doen beseffen dat ik niets te klagen mag hebben."

Dennis met en bij z'n truck



"Ik vind dat wij als bedrijf maatschappelijk verantwoord moeten ondernemen. Wij denken graag aan onze medemens en wij zijn dankbaar dat wij een bijdrage hebben kunnen leveren aan hulpbehoevende mensen in Oekraïne.

Daarnaast vind ik het persoonlijk erg leuk om een transport met hulpgoederen te verzorgen. Zowel de reis als de eindbestemming heeft grote indruk op mij gemaakt; de staat van de wegen, de bureaucratische werkwijze aan de grenzen en het verschil tussen arm en rijk. En vooral de wijze hoe bewoners in de verzorgingshuizen moeten leven en de gebrekkige materialen waarmee het personeel moet werken, dat kunnen wij ons in Nederland helemaal niet voorstellen.

Het kan je niet ongeroerd laten als je daar ter plaatse bent geweest. De reis heeft mij doen beseffen dat ik niets te klagen mag hebben en dat er meer serieus leed op deze aarde aanwezig is dan wat er via de media zichtbaar gemaakt wordt. Wij in Nederland leven in een weelde middels alle voorzieningen die ons worden geboden. Het is niet voor te stellen om met een moderne truck in het arme gedeelte van een land te rijden dat naar ons beeld stil in de tijd heeft gestaan, zodanig dat ik mij niet kan herinneren vanaf wanneer dat dit zou moeten zijn.'

helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelpen

5. Trouwe vrijwilliger:

Ditmaal in de spotlights Rein Sanders.

Rein in zijn hobby- en werkruimte.



Rein is in 1950 geboren in Haarlem en had al vroeg belangstelling voor techniek. Hij ging door weer en wind op de fiets en met de pont over het Noordzeekanaal, naar de MTS in Beverwijk. Daarna de HTS, die hij inwisselde voor een avontuur op de sociale academie. Toen moest er worden getrouwd en dus brood op de plank komen. Rein vond bij

Fokker een baan als technisch reparateur. Later is hij gaan werken als technisch deskundige. Hij adviseerde in die functie over aanpassingen in bouw en aanleg voor gehandicapten aan provinciale en gemeentelijke overheden, voor het openbaar vervoer en zelfs de ANWB. Helaas werd Rein zelf door een wrange speling van het lot getroffen door een herseninfarct zo'n 12 ½ jaar geleden. Zijn wereld stortte uiteraard in en sindsdien is hij zelf afhankelijk van behoorlijk wat aanpassingen. Toch gaf hij zich niet gewonnen. Hij hield zich bezig met reparatiewerkzaamheden en had ook een paar leuke hobby's zoals het bouwen van miniatuur scheepsmodellen en het maken en repareren van glas-in-lood. Reins huidige partner, met wie hij 20 jaar samen is, woonde in Bergen maar wilde graag de weidsheid van het polderlandschap ervaren en sindsdien wonen beiden tot volle tevredenheid in Schermerhorn. Toen daar dit vroege voorjaar het repair-café waar Rein werkzaam was, vanwege corona, de deuren moest sluiten heeft Ria Bakker het contact tussen Rein en onze stichting tot stand gebracht. Wij prijzen ons gelukkig met zo'n vakman die niet in De Rijk maar thuis allerlei reparatieklussen voor de stichting klaart aan (kinder)fietsen, speelgoed en dergelijke.

helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelpen

6. Wist u dat?.....:

De stichting gebruik mag maken van tijdelijke gratis opslag in Hensbroek. Dat is zeker in coronatijd een geweldige uitkomst. Bedankt Tinus Mak!!



De stichting voor 3 internaten in Oekraïne op zoek is naar goede wasmachines. Wie helpt ons aan 3 (z.g.a.) nieuwe wasmachines?!

helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelpen

7. Help ons helpen:

Wilt u ons helpen? Dat Kan!

Behalve goederen hebben we ook financiële steun nodig om de voertuigen richting Oekraïne op de weg te kunnen houden! Steun ons dan ook door een donatie op onze bankrekening o.v.v. gift Stichting Caritas Ukraine-Holland. Uw gift is aftrekbaar van de belasting zie: www.anbi.nl. Voor informatie over verschillende manieren van schenken en fiscale aftrekbaarheid: www.schenkenservice.nl. En als u dan toch bezig bent kijk dan ook eens op de website van de stichting en/of volg ons op Facebook. 

Zie op de eerste pagina rechtsboven voor alle contactmogelijkheden en bankgegevens!



De hulpgoederen worden geladen in De Rijp (NL)

Наша организация состоит исключительно из добровольцев. Никто не получает зарплату. Все что поступает в наше распоряжение, милосердия и гуманитарной помощи переправляется тут же прямо, а не через вышестоящие органы, на конкретные проекты.

Een presentatie over ons en wat de stichting doet? Neem contact op via ons e-mailadres:

info@stichtingukraine holland.nl

Redactie Nieuwsbrief: Henk Boersma



En weer uitgeladen in Chemerivtche (UA)

Onze stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Niemand wordt betaald. Goederen ontvangen we meestal gratis. Voor het brengen van deze hulpgoederen naar humanitaire organisaties en instellingen zijn we vrijwel volledig afhankelijk van donaties.