

Nieuwsbrief 7 september-2017

1. Moldavië-reis 2. Bestuurswisseling 3. Website 4. Vasylyb verdeelt hulpgoederen 5. Trouwe vrijwilliger 6. De sponsorbarometer 7. Help ons helpen.

helpenshelpenshelpenshelpenshelpenshelpenshelpenshelpenshelpenshelpens
In de nieuwsbrief van mei hebben we de transporten van april de nodige aandacht gegeven en in deze nieuwsbrief staat het transport naar Moldavië centraal, dat vorige maand plaats vond. Daarnaast zijn er binnen de stichting zoveel dingen veranderd dat we dat ook niet helemaal stilzwijgend voorbij willen laten gaan en die twee onderwerpen zullen dan ook de hoofdmoot van deze nieuwsbrief vormen.



Moldavische wijkverpleegkundige op "huisbezoek"

1. Moldavië *helpenshelpenshelpenshelpenshelpens*

Ons transport naar Moldavië was een zeer leerzame onderneming en ging aanvankelijk met zoveel pech en problemen gepaard dat we de indruk kregen dat het niet mocht slagen. Toch hebben we uiteindelijk veel goederen gebracht en waren de mensen er geweldig blij mee en dankbaar voor. En omdat we het daarvoor doen moet de conclusie wel zijn dat ook dit transport meer dan geslaagd was!! Het was de eerste keer dat we dit land als eindbestemming hadden en alles was daarom nieuw en veel dingen lagen weer net even anders dan in Oekraïne. De reis was langer en moeilijker dan verwacht en voerde ondermeer door Hongarije en Roemenie. Op de grens tussen Hongarije en Roemenie was



Nogmaals wijkverpleging op z'n Moldavisch

zowel op de heen- als op de terugreis behoorlijke controle. In Hongarije, Roemenie en Moldavië kregen we ook met bijzonder hoge temperaturen te maken, het liep zelfs op tot 47C! Het was dan ook niet zo handig om hoog zomer die kant op te gaan bleek achteraf. Ook al omdat er nogal wat mensen van Caritas Moldavië op vakantie bleken te zijn.



Jetze in gesprek met een gehandicapte bewoner

Scholen waren dicht en veel van de kinderen uit de tehuizen waren gedurende de vakantie ondergebracht in pleeggezinnen en de tehuizen gesloten. Caritas Moldavië is een organisatie met 120 medewerkers en dat werkt toch heel anders dan wanneer je met een pastor in Oekraïne van doen hebt die de zaken afhandelt. Uiteindelijk konden we, na speciale toestemming van de directie, op bezoek in een bejaardentehuis en een



In dit soort huisjes doen de wijkverpleegsters hun werk!

internaat voor misbruikte kinderen. Zodoende hebben we toch een goede indruk gekregen hoe het er daar toegaat. Uiteindelijk zijn alle vier de chauffeurs nog behoorlijk ziek geworden waarschijnlijk na het eten van bedorven voedsel zodat we ook weer blij waren toen we thuis waren. Toch was het een mooie ervaring en was deze reis zeer waardevol ook omdat we zowel in Roemenië als in Moldavië werden geconfronteerd met de enorme nood en armoede.



Verwaarlozing met als gevolg gangreen leidt vaak tot amputatie

Het was voor de Moldaviërs al weer 2 jaar terug dat ze van Caritas Wenen hulpgoederen hadden ontvangen en nog langer terug ook veel hulp vanuit Duitsland. Pas dan besef je hoe bevoorrecht we zijn in ons land!!

Er bestaat in landen als Oekraïne, Roemenië en Moldavië totaal geen sociaal vangnet zodat mensen die hulpbehoevend zijn en geen familie hebben die voor ze kan zorgen vaak letterlijk wegwijnen. Juist daarom is het hard nodig dat wij



Deze bejaarden v.h. tehuis dat we bezochten hebben 't relatief goed

onze ogen niet sluiten voor wat er in onze Europese achtertuin gebeurt. Ik las in een krant dat "Irma" de mensen op St. Maarten ontredder achterliet en ze in een "overlevingsmodus" kwamen. Maar we mogen best ook aandacht hebben voor onze "achterburen" waarvan een grote groep een vorm van continue ontreddeering meemaakt en min of meer permanent in een "overlevingsmodus" verkeert.



Erbarmelijke woonomstandigheden

Wanneer u een gedetailleerd verslag wilt lezen van onze Moldavië-reis verwijzen we u naar de reisverslagen op onze website met name die van augustus 2017, die zodra de nieuwe website een feit is beschikbaar komt.

2. Bestuur *helpenhelpenhelpenhelpenhelpen*
Afgelopen voorjaar gaven drie bestuursleden van de stichting te kennen wegens hun leeftijd te willen stoppen met bestuursactiviteiten. Het ging om de voorzitter Anton Nales, de penningmeester Bets Portegies en het algemeen bestuurslid Cees Neeft.

Daarnaast wilde Anton Nales ook zijn bestelbus niet langer belangeloos aan de stichting ter beschikking stellen dat stelde de nieuwe plaatsvervangende bestuursleden voor een moeilijk voldongen feit dat er ogenblikkelijk een tweede bus geregeld moest worden voor het transport dat op punt van vertrekken stond. Jan Pilkes heeft toen tijdelijk een bestelbus voor de stichting gefinancierd zodat de transporten toch door konden gaan. De bestuurstaken zijn verder door de andere bestuursleden direct overgenomen: Jan Pilkes heeft het voorzittersschap, Jetze Valkema het secretariaat en Niels Tuijn het penningmeesterschap op zich genomen. De laatste deed als accountant voor de stichting toch al de financiële controle dus dat was geen groot verschil met de gegroeide praktijk. Omdat Jetze Valkema ook nog veel andere activiteiten onder zijn beheer heeft: aansturen van de vrijwilligers, goederen inname, organiseren van sorteerdagen etc. zijn we dringend op zoek naar een bestuurder die het secretariaat van hem overneemt. Namens de stichting bedankt Jan Pilkes de oude bestuursleden voor hun inzet in de afgelopen jaren.



Plastic speelgoed voor een schooltje

3. Website *helponshelponshelpenhelpenhelpen*

Zoals u wellicht hebt bemerkt is onze website al enige tijd niet meer bijgewerkt en daarmee behoorlijk verouderd. Hij blonk al niet echt uit in toegankelijkheid en gebruiksgemak waardoor wij al enige tijd geleden hebben besloten de hele website te vernieuwen rekening houdend met het feit dat een deel van de bestaande inhoud ook in de

nieuwe website moet worden opgenomen. Inmiddels hebben wij een websitebouwer en beheerder gevonden in de persoon van Michel Dix die ons wil helpen met het ontwerpen en uitbouwen van die nieuwe site. Wij hopen echt dat dat op korte termijn resultaat zal hebben maar het is wat gecompliceerder dan in eerste instantie leek en wij vragen dan ook nog even geduld te hebben!!

4. Goederenverdeling op z'n Oekraïens

helponshelponshelpenhelpenhelpenhelpenhelpen



Voetbaldoeltjes voor het internaat

Heel anders dan bij ons waar we met dichte bestelbussen of vrachtauto's rijden moet in Oekraïne de pastor alle materialen verdelen met de daar voor handen vervoersmiddelen: een open aanhanger, een oude vrachtauto of de ambulance wordt ingezet om alle materialen te verdelen. De spullen gaan naar scholen, een internaat, een ziekenhuis en het medisch college. Uit het bejaarden tehuis in Lonky halen ze de goederen zelf op, bijgaand een foto-impressie.



Een busje vol ook het dak wordt gebruikt!

5. Trouwe vrijwilliger *helponshelpenhelponshelpenhelponshelpen*



In deze rubriek deze keer aandacht voor Dirk Jan van Hoorn. Dirk Jan is in eerste instantie bij onze stichting gekomen als chauffeur. Vroeger is hij vrachtwagenchauffeur geweest maar heeft hij ook jarenlang gewerkt als touringcarchauffeur en in die hoedanigheid heeft hij veel naar het voormalige Joegoslavië maar ook

naar Tjecho-Slowakije gereden. Maar inmiddels heeft Dirk Jan zijn werkzaamheden voor de stichting zodanig uitgebreid dat hij regelmatig goederen inzamelt bij particulieren en instellingen en zorgt voor opslag in het magazijn aan de Volger in De Rijp, waar hij vrijwel elke maandag is te vinden met een aantal andere vrijwilligers. Ook heeft hij inmiddels al enkele transporten meegemaakt als chauffeur zowel naar Oekraïne als de laatste keer naar Moldavië. Je hoeft alleen maar naar bijgaand fotootje te kijken en je weet dat Dirk Jan garant staat voor veel plezier tijdens de dikwijls drukke werkzaamheden. Dirk Jan doet in zijn woonplaats nog meer vrijwilligerswerk samen met een gehandicapte jongen fietst hij 1 dag per week naar de opvang en weer terug. Wij hopen dan ook nog lang van zijn aanstekelijke humor en prachtige reisverhalen, al dan niet van eigen makelij, te mogen genieten!

6. De sponsorbarometer van 2017 tot eind september *helponshelpenhelponshelpenhelponshelpen*

Eind augustus hadden we een bedrag van € 4952, = in kas en onze nieuwe penningmeester heeft laten weten dat de teller tot nu dit jaar op € 5072, = staat. Daar moet dan in elk geval nog een transport dit jaar van worden bekostigd. Dat transport heeft

inmiddels plaatsgevonden in oktober (9-10 tot en met 15-10), en voerde weer naar Oekraïne. We zijn ditmaal ook weer naar Chemerivitche gegaan en hebben er weer veel goederen gebracht.

In de volgende nieuwsbrief zullen we aan dit transport aandacht schenken. Het brengen van hulpgoederen naar de noodlijdende bevolking van Oekraïne is eigenlijk alleen maar mogelijk zolang er voldoende middelen in kas zijn. Vandaar een beroep om ons daarin te steunen.

7. Help ons helpen *helponshelpenhelponshelpenhelponshelpen*

Wilt u ons helpen? Dat Kan! Behalve goederen hebben we ook financiële steun nodig om de voertuigen richting Oekraïne op de weg te kunnen houden!

Steun ons dan ook door een donatie op onze bankrekening o.v.v. gift Stichting Caritas Ukraine-Holland. Onze stichting is bij de belastingdienst aangemerkt als ANBI, wat wil zeggen dat de instelling een ideëel doel nastreeft en niet werkt om winst te maken. Uw gift is aftrekbaar van de belasting zie ook: www.anbi.nl en voor informatie over verschillende manieren van schenken en fiscale aftrekbaarheid www.schenkservice.nl. En als u dan toch bezig bent kijk dan ook eens op de website van de stichting binnenkort zal deze een complete facelift ondergaan en weer up-to-date worden gemaakt.

Zie boven voor alle contactmogelijkheden en de bankgegevens!

Redactie Nieuwsbrief: Henk Boersma

