

NIEUWSBRIEF 21 *dec. 2021/jan. 2022*

1. Verslag van het laatste hulptransport van 2021. 2. Onze speciale projecten. 3. Trouwe vrijwilligster. 4. Wist u dat...? 5. Help ons helpen

helponshelphenhelponshelphenhelponshelphenhelponshelphenhelp

1. Verslag van het laatste hulptransport van 2021.

Het laatste hulptransport van 2021 was tegelijk weer het eerste sinds lange tijd dat plaatsvond met eigen vervoermiddelen en een enorme vrachtauto van een van onze vaste sponsors vervoersbedrijf Tuitel Smart Logistics. Het vertrek was op 6 november en het transport duurde tot 's avonds 15 november. De bestemming was Chmerivitche, de woonplaats van pastor Vasyl, een van onze vaste contactpersonen in Oekraïne. 's Morgens vroeg uit De Rijp vertrokken met de DAF-vrachtauto en de VW-bus, om halverwege Duitsland het konvooi te completeren met de truck van Dennis en Marjan Tuitel.



De Tuiteltruck en de Daf-vrachtwagen

De tweede dag werd vervolgens Polen doorgestoken van west naar oost om de derde dag vanaf Jaroslav de grens met Oekraïne te benaderen. Bij de grens was er het gebruikelijke oponthoud van ruim zesenhalf uur. Daarna over de grens, tanken en op weg richting Lviv en van daaruit richting onze voorlopige eindbestemming Chmerivitche.

Uiteindelijk kwamen we daar 's avonds rond 22.00 u. aan. De pastor verwelkomde ons met een maaltijd en daarna toch maar snel het bed opgezocht. De dag na aankomst stond in het teken van het bezoek aan het douanekantoor en daarna terugrijden en lossen onder toezicht van de douane. 's Avonds rond 20.00 u. waren de wagens leeg. De daaropvolgende dagen hebben we diverse instellingen bezocht: een bejaardentehuis, een opvanghuis voor mensen met allerlei problematiek (geestelijk en lichamelijk), een kindertehuis, een ziekenhuis en een opgeknapte school.

Cadeautjes voor de jongens

Daar stonden nog

herkenbare spulletjes uit De Rijp. De andere dag hebben we de stad Xmelnitsky bezocht, waar de stichting een medaille van verdienste kreeg overhandigd van de burgemeester. We hebben een gesprek gehad met het bestuurlijke hoofd van de provincie, Violetta. Zij is ook hoofd van de internaten en zeer betrokken bij de hulpverlening. Ook is een bezoek aan de plaatselijke brandweer en aan het centraal ziekenhuis, capaciteit 730 bedden, gebracht. Het ziekenhuis deed een dringend beroep op ons voor ziekenhuisbedden.





Echoapparaat voor de kraamafdeling

Vervolgens zijn we naar een Caritas-instelling gegaan, waar we wat hebben gegeten. Ook hebben we een kerk en de dierenkliniek bezocht. Deze kliniek krijgt van ons een echoapparaat afkomstig uit Alkmaar. Vermeld moet worden dat Olga, de vrouw van Vasyl, steeds de avondmaaltijden verzorgde voor de hele groep! Op de ochtend van 13 november hebben we de terugweg aanvaard. Het eerste stuk ging wel gepaard met hindernissen, de aanhangers gaven onderweg wat probleempjes, maar de wachttijd aan de grens was het grootste struikelblok: tien uur! Dus leeg is niet altijd een garantie voor een snelle grenspassage! Gelukkig kregen we bij Pegaz in Jaroslav midden in de nacht nog een warme maaltijd. Op zondag dwars door Polen, de aanhanger achterin de vrachtauto, dat rijdt toch wat makkelijker. Na ongeveer 700 km Poolse snelweg de eerstvolgende pleisterplaats voordat we via Duitsland het laatste stuk van de reis afleggen. Maandag 15 november laatste dag, richting Berlijn en dan recht op huis aan. Uiteindelijk 's avonds rond 21.00 u. weer op De Volger. Na zo lang geeft zo'n reis weer veel voldoening!!

helpsonshelpenhelpenhelpenhelpenhelpenhelpenhelp

2. Onze speciale projecten.

Onze nog lopende speciale projecten op dit moment zijn: allereerst het TBC-internaat in Mogoliv Podolskyi. Helaas heeft men ons laten weten dat dit internaat z'n deuren heeft moeten sluiten met als belangrijkste reden de coronapandemie. De kinderen zijn, zover ons bekend, zoveel mogelijk weer thuis geplaatst. Maar het is wel zeker dat deze gezinnen niet zijn opgewassen tegen de zorgproblemen die zo'n ziek kind met zich brengt, of zijn uitgerust met de middelen om de juiste zorg aan deze kinderen te bieden. Ze waren natuurlijk niet voor niets uit huis geplaatst. Extra trieste bijkomstigheid bij alle coronaperikelen dus.

Opvang meervoudig gehandicapten.



Ook het opvanghuis voor meervoudig gehandicapten in Chmerivtche

is nog een lopend project. Gelukkig is dit tehuis niet gesloten en zijn er zelfs zowel bij de gehandicapten thuis als bij hen, die in deze opvang zitten, de nodige spullen gebracht, leermiddelen, speelgoed en sportkleding. Maar hebben we nog niet het complete gewenste "verbeterpakket" kunnen realiseren. Dat ligt wel in de lijn van de verwachtingen voor dit jaar. Voorwaarde is dan wel dat we op een wat regelmatigere basis naar Oekraïne kunnen dan de laatste twee jaar. Bij de adoptie-sponsor "Kook" is tussentijds verslag gedaan. Een derde project is het land- en tuinbouwproject bij het klooster van Zarwenitsa. Van een familie uit de

Beemster hebben we een mooie financiële bijdrage ontvangen ter realisatie. Verder zijn we nog steeds op zoek naar een adoptief-sponsor. Een persoon of bedrijf welke zich wil verbinden aan dit project door middelen: geld en/of werktuigen beschikbaar te stellen. Daarmee kan de vruchtbare bodem bij het klooster geschikt worden gemaakt voor de verbouw van gewassen, die weer verstrekt zullen worden aan de arme bewoners in de directe omgeving. Naast deze officiële projecten lopen er ook nog allemaal kleinschalige hulpverleningsprojecten waarvoor we niet het adoptie-model hanteren. Daarvoor is onze stichting volledig zelf verantwoordelijk voor de realisatie. Zo verzamelen we momenteel een groot aantal matrassen voor een tbc- en gehandicapteninternaat in Dynayets 200 stuks. Voor een internaat in Golenisniv, zo'n 60 stuks. Voor een klein meisje in Wit-Rusland verzamelen we pakjes "Nutridrink", omdat ze (nog) niet in staat is vast voedsel te eten. Ze leeft van onze pakjes "Nutridrink" en is ons er dan ook dankbaar voor en er erg blij mee.



Nutridrink als levenselixer!

helponshelpenhelpenhelpenhelpenhelpenhelpenhelpenhelp

3. Trouwe vrijwilligster

Ditmaal in de spotlights Wilma van Vliet. Wilma werd geboren in Eindhoven, maar ja daar kan ze zelf niets aan doen natuurlijk. Na haar schooltijd is ze

uiteindelijk gaan werken in de zorg. Ze assisteerde haar man, die een



Stoere dame

tandartsenpraktijk had, als tand-technicus.

Later werd de praktijk voortgezet door een van haar beide dochters. Daar kwamen ook de tandartsstoelen met complete uitrusting vandaan die we naar Oekraïne hebben gebracht om daar dienst te doen. Als activiteitenbegeleider verzorgde ze de dagbesteding in een verzorgingshuis. Zoals gezegd heeft Wilma twee dochters en inmiddels drie kleinkinderen.

Ze mag graag met naald en draad in de weer zijn en heeft al veel mutsen voor de stichting gemaakt. Wilma is vrijwel wekelijks in ons midden op de maandag om haar ding te doen. Haar "ding" is in dit geval het sorteren en uitzoeken van alle keukengoed, servies- en glaswerk en dat klaarmaken voor transport naar onze doelgroepen in Oekraïne. Het behoeft geen betoog dat we ons erg gelukkig prijzen met zo'n goeie betrouwbare kracht. Ze jaagt ons regelmatig de stuipen op het lijf door onbruikbaar materiaal in scherven uiteen te smijten met een wat satanisch lachje.

helponshelpenhelpenhelpenhelpenhelpenhelpenhelpenhelp

4. Wist u dat...?

- We elke drie/vier weken een grote hoeveelheid geboortemateriaal ontvangen t.b.v. ziekenhuizen en

kraamklinieken in Oekraïne van de stichting Baby Hope. En die zelfde stichting de aanschaf van een couveuse of verlostafel sponsort voor een ziekenhuis daar?

- Onze mede-vrijwilligster Anneke Groen bij de plaatselijke grootgrutter de AH in haar woonplaats een lans heeft gebroken voor de stichting en daar in december 500 chocoladeletters heeft weten los te peuteren voor onze St. Nicolaas en Kerstactie in Oekraïne? Als klap op de denkbeeldige vuurpijl heeft ze een presentatie over het werk van de stichting gegeven in de Doopsgezinde Vermaning in de Beemster.

Om op die manier een aardig bedrag voor de arme mensen daar te krijgen.

Chocoladeletters van AH



Hulde voor dit geweldige initiatief!

- Er in Landsmeer een groep handwerksters voor de stichting prachtige dekens maakt met de "quilt-techniek", soms echt heel mooie kunstzinnige exemplaren? Zo hebben we al eens Mondriaan-achtige motieven



gezien en Ria Bakker, die de contacten met deze groep onderhoudt, heeft ons laten weten dat de eerste exemplaren van 2022 alweer klaar

Наша организация состоит исключительно из добровольцев. Никто не получает зарплату. Все что поступает в наше распоряжение, милосердия и гуманитарной помощи переправляется тут же прямо, а не через вышестоящие органы, на конкретные проекты

liggen.

- Er een afspraak met Boedelzorg Steenhof is gemaakt dat de incurante spullen uit de winkelvoorraad in De Rijk, als we dat willen, beschikbaar komt voor Oekraïne? Net als de inboedel- spulletjes uit huisontruiming waar ze geen klandizie voor verwachten, en dat we soms van hen ziekenhuiskastjes, bedden en bloeddrukmeters krijgen?

-We onze eerste opbrengst van de lege flessenactie van Plus Graft-De Rijk hebben ontvangen, een mooi bedrag van € 96,40?

helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelp

5. Help ons helpen

Wilt u ons helpen? Dat Kan! Behalve goederen hebben we ook financiële steun nodig om de voertuigen richting Oekraïne op de weg te kunnen houden! Steun ons dan ook door een donatie op onze bankrekening o.v.v. gift Stichting Caritas Ukraine-Holland. Uw gift is aftrekbaar van de belasting zie: www.anbi.nl . Voor informatie over verschillende manieren van schenken en fiscale aftrekbaarheid: www.schenkenservice.nl . We willen u ook wijzen op de mogelijkheid om door middel van een legaat de stichting te steunen! Voor advies hierover kunt u contact opnemen met onze penningmeester Dhr. N. Tuijn, tel: 06-10927270, email: nielstuijn@gmail.com. En als u dan toch bezig bent kijk dan ook eens op de website van de stichting en/of volg ons op Facebook. Zie op de eerste pagina rechtsboven voor alle contactmogelijkheden en bankgegevens!

Een presentatie over ons en wat de stichting doet? Neem contact op via ons e-mailadres!

Redactie Nieuwsbrief: Henk Boersma

Onze stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Niemand wordt betaald. Goederen ontvangen we meestal gratis. Voor het brengen van deze hulpgoederen naar humanitaire instellingen en organisaties zijn we vrijwel volledig afhankelijk van donaties.



Ter oriëntatie de plaatsen waar onze hulpgoederen naar toe gaan! 5 plaatsen; 1 in Belarus, 4 in Oekraïne. Met een rood kruisje gemarkeerd.