

## NIEUWSBRIEF 18 MAART 2021

**1. Nog steeds geen "eigen" transporten maar wel hulpgoederen naar Oekraïne en Wit-Rusland. 2. Nieuwe "hulpbestemmingen" Mykolajiv en Kolomya. 3. Onze speciale projecten. 4. Nieuwe activiteiten. 5. Trouwe vrijwilliger. 6 Wist u dat.....7. Help ons helpen**

*helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpen*

**1. Nog steeds geen "eigen" transporten maar wel hulpgoederen naar Oekraïne en Wit-Rusland.**

De eerste Nieuwsbrief van dit jaar. Laten we hopen dat er straks ook weer eigen vervoer van- en naar de landen waar we de hulp brengen mogelijk is, zoals we gewend waren. Sinds vorig jaar zijn we begonnen met het inhuren van professionele Oekraïense en Wit-Russische vervoerders die dan volgeladen trailers hulpgoederen naar hun land brengen als retourvracht. Dat werkt prima maar kost de stichting natuurlijk behoorlijk wat meer dan wanneer we de transporten zelf verzorgen! We kunnen op deze manier ook niet zelf vaststellen of de spullen komen waar we ze hebben willen. We vragen onze contacten daar om verslag te doen middels foto's die ons worden geleverd door de hulporganisaties die de goederen daar naar de bestemming brengen, telefoon- en mailverkeer en houden op die manier een oogje in het zeil. Groot voordeel is dat op deze manier ongelooflijke hoeveelheden kunnen vervoerd en zo de opslag ook wat minder overvol raakt!!



*Hier wordt in Hensbroek alweer de 3e trailer dit jaar geladen!*



*En vervolgens gelost in Mogilev in Wit-Rusland.....*



*Voor bedlegerige oudjes is onze hulpverlening, in de vorm van goede ziekenhuisbedden super-belangrijk!*

Vanaf het allereerste begin van de pandemie namen we ons voor

om onze doelgroep de allerarmsten in Oost-Europa (Oekraïne en directe omgeving) niet nog eens extra de dupe te laten worden door de hulpverlening op een laag pitje te zetten. Zonder ons daarvoor op de borst te willen slaan zijn we ervan overtuigd dat we daarin meer dan zijn geslaagd! Uit de berichtgeving in de media hebt u allen kunnen vaststellen dat een pandemie als deze de verschillen tussen arm en rijk nog eens extra op scherp zet en dat wilden wij voor wat betreft de absoluut broodnodige hulpverlening juist voorkomen. Straks hopen we weer met veel hernieuwd elan onze eigen transporten te hervatten en kunnen we weer zelf getuige zijn van de doeltreffendheid van onze hulpverlening en daarvan verslag doen. Daar kunt u van verzekerd zijn!! Voorlopig doen we het nu met de vrachtauto's van de Oekraïense en Wit-Russische professionele vervoerders en dat werkt goed.

*helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpen*

**2. Nieuwe "hulpbestemmingen" Mykolajiv en Kolomya.**

Omdat we voorheen nogal eens werden geconfronteerd met onduidelijk en stagnerend beleid met betrekking tot de invoer van-, en het vrijgeven door de douane van, onze hulpgoederen met ook sterk regionale verschillen vonden we het verstandig daarvoor een oplossing te zoeken. Ook kregen we keer op keer aanvragen om hulp vanuit andere locaties dan de ons bekende. Waar we vorig jaar al begonnen met het brengen van hulpgoederen in Wit-Rusland naar de stad Mogilev en de hulporganisatie Blago vonden we het raadzaam om ook in Oekraïne naar nieuwe bestemmingen te zoeken waardoor de continuïteit in de hulp gewaarborgd zou zijn. Op het navolgende kaartje zijn twee nieuwe bestemmingen in Oekraïne zelf voor onze hulpgoederen aangegeven. Vooralsnog hebben we deze twee plekken gevonden waar we



de goederen kunnen afleveren. En er is daar ook voldoende infrastructuur voor zowel de distributie als het onderbrengen en verzorgen van de transporteurs (chauffeurs) van de stichting. De rode stip midden onder staat voor de stad Mykolajiv en is de hoofdstad van de gelijknamige regio. De stad heeft een open verbinding met de Zwarte Zee en is onder meer bekend vanwege de scheepswerven, en wordt dan ook de stad van de scheepsbouwers genoemd. In Mykolajiv heeft Natalia Marysak, ons



nieuwe contact aldaar een eigen hulporganisatie opgericht die ze, heel toepasselijk, "Fonds stap in de toekomst" heeft gedoopt.

*Natalia, ons nieuwe contact in Mykolajiv*

Deze hulporganisatie bestrijkt diverse regio's tot zelfs in het noorden rond Kiev toe! Natalia zelf groeide in zeer armoedige omstandigheden op. Al toen ze 4 jaar was stierf haar vader en leefde ze met haar moeder in erbarmelijke omstandigheden. Ze heeft zo aan den lijve ondervonden wat het betekent om in zulke omstandigheden te overleven! Natalia heeft zelf het initiatief genomen en contact met onze stichting gezocht met de vraag om hulpgoederen. De eerstvolgende trailer met hulpgoederen gaat in april naar haar hulporganisatie!

De andere nieuwe bestemming is de stad Kolomya, waar de hulporganisatie caritas Kolomya middels de plaatselijke pastoor tevens directeur en pleitbezorger voor deze organisatie een beroep op ons heeft gedaan. Caritas Kolomya heeft in de buurt van de grote stad Ternopil een klooster en voor het grondgebied van dit klooster hebben ze hulp gevraagd in de vorm van landbouwwerktuigen. Wij hopen dit hulpverzoek te kunnen combineren met een nieuw project dat wij van zins zijn te ontwikkelen en waarover we in de voorgaande Nieuwsbrief al even over hebben gerept. We komen daarover straks weer te spreken in de rubriek "Nieuwe activiteiten".

*Helponshelpenhelpenhelpenhelpenhelpenhelpenhel  
3. Onze speciale projecten.*

In deze rubriek, met als herkenningsskopje voor de tehuizen het gezichtje van het meisje uit het

TBC-sanatorium in Mogoliv Podilskyi, staat, als eerder al een paar maal vermeld, door corona en een invoerstop in deze regio helaas op een laag pitje. Toch doen we er alles aan om deze projecten te laten slagen door de benodigde spullen aan te schaffen en gereed te houden totdat we ermee aan de slag kunnen!



*Ziekenhuisbedden worden in de hospitalen en in het "buiten-gebied" ingezet en de matrassen op orthodoxe wijze vervoerd!*

Van onze "adoptief-sponsor" Kook weten wij dat ze soortgelijke ervaringen hebben opgedaan met hun eigen projecten in met name Afrika. Zoals bekend zijn de individuele projecten voor Daniel en Andrej afgerond. Wij hopen voor de beide tehuizen nog dit jaar aan de slag te kunnen en ook positieve verslaglegging aan de adoptief-sponsors te kunnen



overleggen. Het is natuurlijk niet te voorspellen maar we gaan ervan uit dat dat goed komt!

*Deze bedden worden ook bij gehandicapten thuisbezorgd!!*

In de hiernavolgende rubriek berichten we u over in elk geval één nieuw project, waarmee we ook hopelijk op korte termijn aan de slag kunnen.

*helponshelpenhelpenhelpenhelpenhelpenhelpenhelp  
4. Nieuwe activiteiten.*

Zoals in Nieuwsbrief 17 al aangekondigd zijn we doende om een nieuw project op te zetten dat wellicht nauw aansluit bij de hulpvraag vanuit Kolomya. Dit nieuwe project dat we gemakshalve maar het Land- en Tuinbouwproject zullen noemen is een direct gevolg van de idee dat er iets voor met name het platteland gedaan moet worden. Het platteland verpaupert steeds verder. Jonge mensen trekken meest naar de steden en het platteland verkeert steeds meer in deplorabele toestand. Soms ontbreken daar de meest basale voorzieningen als stromend water, een gasleiding etc.)



*Een dak boven het hoofd maar hoe hou ik 't droog en warm?!*

Daarom was de gedachte het moet op-, of in elk geval voor het platteland zijn want daar is de nood het hoogst. Tijdens onze transporten door het Oekraïense landschap was ons keer op keer opgevallen dat er grote lappen grond ongebruikt braak lagen. Tijdens een van die tochten richting Chemerivitche werden we zelfs een keer overvallen door een stofstorm. Dat is wat erosie doet met lang braakliggend terrein en dat terwijl Oekraïne toch ooit bekend was als de graanschuur van Europa en Rusland!!



*Wij kunnen voor het project gereedschappen leveren om de grond te bewerken en zaden voor gewassen.*

Het nieuwe project zou erin kunnen voorzien dat braakliggende grond wordt gecultiveerd en voor land- en tuinbouw geschikt wordt gemaakt. We zouden kleinschalig

kunnen beginnen met bij voorbeeld een proeftuin op grondgebied en onder de hoede van het klooster in Kolomya. Bij welslagen zou het dan verder kunnen worden uitgebreid en kunnen we wellicht ook een beroep doen op "De Wilde Ganzen", het is altijd mooi om een dergelijke instelling erbij te betrekken. Zodra er meer bekend is zullen we u berichten.

*helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelp*

#### **5. Trouwe vrijwilliger.**

Ditmaal in de spotlights Jim Otsen. Een geboren en getogen Rijper. Het gezin Otsen bestond uit vader moeder en 5 kinderen, waarvan Jim de oudste was. Jim had nog een zus en drie broers.



*Jim in corona-outfit bij het laden van een trailer in Hensbroek.*

Ze woonden op het Rolderspad in het centrum van De Rijp. Jim ging net als alle Rooms Katholieke kinderen uit het dorp naar de Jozefschool. Na de basisschool heeft Jim een opleiding tot kok gevolgd. Zijn hele werkzame leven heeft hij gewerkt bij café/restaurant "Het Wapen van Munster" van de fam. Blokdijk ruim 40 jaar en uiteindelijk als chef-kok. Jim is getrouwd met Jacqueline en ze hebben een zoon en 2 dochters en inmiddels ook een kleinkind: Willem. Aanvankelijk woonden ze in de nieuwbouw maar toen pa en ma Otsen naar het bejaardenhuis gingen zijn Jim en Jacqueline naar het Rolderspad verhuisd.



*Jim in zijn rol als kok, visje schoonmaken!!*

Jim tennist elke week en is één van de 10 sluiswachters voor de sluis en bruggen van De Rijp. Hij deelt met zijn broer Johan een passie voor het schaatsen. Omdat de winters de laatste jaren niet erg tot de verbeelding spraken maakten ze nog wel eens een trip naar Zweden om daar van een mooie ijsvloer gebruik te kunnen

maken! Voor de stichting houdt Jim zich voornamelijk bezig met logistieke zaken: sorteren en inpakken van goederen het in- en uitladen en ophalen van goederen en dergelijke. Geen beroep op Jim is tevergeefs en geen last is hem te zwaar. Wij zijn erg blij met hem in ons midden en hopen nog lang van zijn onvermoeibare krachten gebruik te mogen maken.

*helponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelponshelpenhelp*  
**6. Wist u dat.....?!**

Er in Landsmeer een groep dames actief is die voor ons lappendekens maakt volgens de Quilt-techniek. Het resultaat van deze bijzondere huisvlijt is echt heel mooi en we zijn zeer blij met hun actie voor het "goede doel".



*Goed voorbeeld van deze Quilt-techniek!*

Marielle van Saane onze stichting heeft bedacht met 7 dozen met levensmiddelen e.d. van de

Plusmarkt-actie, een geweldig geste, waarvoor we haar zeer dankbaar zijn namens de Oekraïense ontvangers van dit mooie gebaar!



*Marielle verrast ons met haar gulle gebaar!*

En dat wij een partij handdoeken hebben ontvangen van een

ING-actie. Duizenden exemplaren verpakt in dozen, waarvoor we ook heel dankbaar zijn. Wij zorgen ervoor dat deze dozen worden verdeeld over de verschillende bestemmingen als bejaardenhuizen en internaten.



*Uitdelen van de handdoeken!*

Wij van S.V. De Rijk, S.V. Vrone uit St. Pancras en S.V. Kickers '69 sporttenues hebben gekregen. Enkele teams in Oekraïense kindertehuizen en internaten zijn er blij mee gemaakt.



*Toekomstige zaalvoetbalkampioenen?*

Wij ons gelukkig prijzen met de geweldige support vanuit onder andere de Rijper gemeenschap!! Veel dank daarvoor.

*helpenshopenhelponshelponshelponshelponshelponshelponshelponshelp*

**7. Help ons helpen.**

Wilt u ons helpen? Dat Kan!

Behalve goederen hebben we ook financiële steun nodig om de voertuigen richting Oekraïne op de weg te kunnen houden! Steun ons dan ook door een donatie op onze bankrekening o.v.v. gift Stichting Caritas Ukraine-Holland. Uw gift is aftrekbaar van de belasting zie: [www.anbi.nl](http://www.anbi.nl). Voor informatie over verschillende manieren van schenken en fiscale aftrekbaarheid: [www.schenkenservice.nl](http://www.schenkenservice.nl).

Ook kunt u voor advies hierover contact opnemen met onze penningmeester Dhr. N. Tuijn <tel:0610927270>, e-mail: [nielstuijn@gmail.com](mailto:nielstuijn@gmail.com). En als u dan toch bezig bent kijk dan ook eens op de website van de stichting en/of volg ons op Facebook. Zie op de eerste pagina rechtsboven voor alle contactmogelijkheden en bankgegevens!

**Een presentatie over ons en wat de stichting doet? Neem contact op via ons e-mailadres: [info@stichtingukraine-holland.nl](mailto:info@stichtingukraine-holland.nl)**

Redactie Nieuwsbrief: Henk Boersma



*Van de St. Petruschool in Volendam waar Evert Beumer, de grondlegger van onze stichting, hoofdonderwijzer was, kregen we opbergkasten voor Oekraïense scholen!*



*Deze kinderen in Oekraïne hoeven niet meer te lopen naar school: fietsjes en speelgoed uit Holland!!*